

Een nieuw begin

Joh. 8:1-12





A bright sun is shining through a blue sky filled with scattered white clouds. The sun is positioned in the lower center, creating a strong lens flare effect that radiates across the sky. The clouds are of various sizes and densities, adding texture to the scene. The overall atmosphere is bright and clear.

**Het is de bedoeling van God
dat we wandelen in een nieuw leven.**

Joh. 8:1-12

- Doel van Evangelie van Johannes is: “Dat we geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God en dat wij door te (blijven..) geloven het leven zullen (blijven...) hebben in Zijn Naam (Joh. 20:31)
- Johannes schrijft voor volwassen christenen.

Het volk

Jezus?

Ik volg Hem, want wat Hij zegt en doet komt van God.

Ik wijs Hem af, want wat Hij zegt en doet kan nooit van God komen.

De Schriftgeleerden en Farizeeën.

Jezus?

Hij veroorzaakt onrust en maakt mijn religie overbodig.

Door Hem krijg ik te weinig aandacht van mensen.

De man

Jezus?

Hem wil ik niet onder ogen komen met mijn fouten.

De overspelige vrouw

Jezus?

Hij zal mij ook wel veroordelen.

Wij

Jezus?

Hij brengt mij in verwarring. Ik weet niet wat ik aan Hem heb.
Hij maakt mijn religie overbodig, daardoor wordt ik onbelangrijk.

Ik durf Hem niet onder ogen te komen met mijn fouten.

Ik sta nu voor Hem met al mijn fouten.

Wat doet Jezus?



Wat doet Jezus?



- Hij legt Zijn heerlijkheid af om ons te dienen.
- Hij is gehoorzaam geworden tot de dood aan het kruis.

Wat doet Jezus?



- Hij legt Zijn heerlijkheid af om ons te dienen.
- Hij is gehoorzaam geworden tot de dood aan het kruis.



Laat de steen van het oordeel los!



- Ik veroordeel jou niet.
- Ik maak je nieuw.
- Zondig niet meer.
- Wandel in het licht.
- Zo blijf je in de glans van het nieuwe leven.

