

GEMEENTEVISIE

EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD
JOZUA

Gered door Jezus

Geleid door de Geest

Gezonden in de wereld

In dit document verwoorden we onze visie voor de gemeente. Het is ons verlangen dat de gemeente zal groeien in geloof, in relatie en in aantal. Daarbij is Jezus Christus ons fundament. Weten we ons gered door het offer dat Hij bracht. Weten we ons geleid door de Heilige Geest. En worden we gezonden in de wereld om het Evangelie bekend te maken. Activiteiten die binnen de gemeente plaatsvinden dienen te vallen binnen het raamwerk van deze visie.



1. Discipelschap

Efeze 4:11-15

11 En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, **12** om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, **13** totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. **14** Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. **15** Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.

Onze visie op discipelschap in de gemeente is:.....

1.dat er na persoonlijke bekering, een proces op gang komt van groei naar geestelijke volwassenheid.
2.dat alle gelovigen zich toewijden aan de Here Jezus wat zich uit in alle facetten van hun leven.
3.dat discipelschap een levenslang leerproces is waarin gelovigen elkaar stimuleren en elkaar tot voorbeeld zijn.
4.dat we Gods Geest de ruimte willen geven om ons te vormen.



2. Gavengericht

1 Petrus 4:10

10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.

Wij geloven:.....

- 1dat God elke gelovige geestesgaven en persoonlijke bekwaamheden heeft gegeven met het doel om Hem en elkaar te dienen en op te bouwen tot eer van Zijn naam.

Onze visie op een gavengerichte gemeente is:.....

- 2dat wij een gemeenschap willen zijn waarin ieder lid betrokken is bij de opbouw van de gemeente, met een taak die het beste bij hem of haar past.
- 3dat het geen automatisme is dat iemand zijn maatschappelijke functie ook in de gemeente uitoefent. Wij vinden het zeer wenselijk dat iemand zijn geestesgaven ontdekt en op de juiste plaats inzet.
- 4dat onderwijs in de gemeente er mede erop gericht dient te zijn dat mensen hun geestesgaven ontdekken, ontwikkelen en inzetten ten dienste van God en Zijn gemeente.
- 5dat leidinggevende taken zoveel mogelijk worden uitgeoefend door leden wier gavenprofiel aansluit bij de taak die zij vervullen.
- 6dat sommige taken ook gewoon gedaan moeten worden, volgens het principe “doe wat je handen vinden om te doen”, los van iemands geestesgaven.



3. Leiderschap

Joh. 13:12-17

12 Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. 'Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?' vroeg hij. **13** 'Jullie zeggen altijd "meester" en "Heer" tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. **14** Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. **15** Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. **16** Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. **17** Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt.

Onze visie op leiderschap binnen de gemeente is dat:.....

1.leiderschap is gericht op het dienen van God en Zijn Gemeente.
2.van leiders verwacht mag worden dat ze een voorbeeld zijn in het liefhebben en volgen van de Here Jezus Christus .Hij staat centraal in hun handelen en denken en dat dragen zij uit in hun omgeving.
3.mensen die, op welk niveau dan ook, leiding geven aan de gemeente transparant moeten zijn in hun leefwijze.
4.leiderschap ruimte biedt voor brede inzichten en evenwichtig is.
5.leiderschap studie van Gods Woord tot kennis, opbouw en evenwichtigheid stimuleert.
6.mensen die in de Gemeente een leidinggevende taak hebben weten zich door elkaar gesteund.
7.leiders zorg dragen voor een goede en open communicatie in de gemeente en dat structuren helder zijn.
8.dat leiders anderen opleiden i.v.m. continuïteit en persoonlijke groei.
9.dat de gemeente geen democratische instelling is, maar dat God oudsten aanstelt in de gemeente om de koers en richting te bepalen. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de visie en de daaraan gekoppelde strategie en houden goed overzicht op het huidige functioneren.
10.leiderschap binnen Jozua geen ruimte biedt voor dwang of manipulatie, wel voor Bijbelse tucht.



4. Missionair

Mattheus 28: 18-20

18 Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'

Onze visie op de missionaire taak van de gemeente is dat:.....

1.alle gelovigen zich bewust zullen zijn van het feit dat ieder mens voor God belangrijk is.
2.elke gelovige vanuit zijn/haar persoonlijke relatie met Jezus Christus het verlangen heeft om aan anderen buiten de gemeente in woord en daad de liefde van God te laten zien in het dagelijkse leven.
3.mensen met een specifieke gave voor evangelisatie deze ontwikkelen en inzetten. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ook gemeenteleden die deze specifieke gave niet hebben op eigen wijze worden gestimuleerd zich hierin te ontwikkelen.
4.we naast evangelisatie-acties als gemeente ook steeds bezig zijn met relatiegerichte evangelisatie.
5.proclamatie van het Evangelie nauw moet aansluiten bij de belevingswereld van de hedendaagse mens, zonder compromissen te doen aan de inhoud van de boodschap.
6.het bereiken van verloren mensen een doordringend doel van de gemeente dient te zijn.
7.wij ons primair richten op de Alblasserwaard.
8.wij in voorkomende gevallen middelen ter beschikking stellen voor mensen uit ons midden die zich geroepen weten voor zending.
9.we naar onze omgeving het geloof uitdragen dat Israel een onvervangbare plaats inneemt in Gods heilsplan.
10.we ons actief inzetten voor de Lijdende Kerk.



5. Viering

Hebreeën 1:10

10 En ook: 'In het begin hebt u, Heer, de aarde gegrondvest, en de hemel is het werk van uw handen.

Onze visie op viering binnen de gemeente is dat:.....

1.alle gelovigen een levende relatie met de Here Jezus Christus onderhouden, wat tot uiting komt in hun persoonlijke leven en in de samenkomsten.
2.de eer van God altijd centraal staat in iedere aanbiddingvorm die we in de gemeente zullen hanteren.
3.we vanuit de Bijbelse opdracht als gemeente bijeen komen in de vorm van eigentijdse wekelijkse samenkomsten en met elkaar de christelijke feestdagen vieren en elkaar hierin opbouwen.
4.dat elke gelovige actief meedoet aan lofprijzing, aanbidding en aandacht ontwikkelt voor het Woord.
5.tijdens de samenkomst de Heilige Geest de ruimte krijgt waarbij het belang van goede orde niet uit het oog mag worden verloren.
6.het avondmaal een bijzondere vorm van viering is die regelmatig plaatsvindt zowel in de gemeente als in de kringen.
7.wij ruimte bieden aan vieringen waarin doop door onderdompeling centraal staat, zodat ten overstaan van de gemeente de dopeling laat zien dat hij zijn oude leven heeft afgelegd en het nieuwe aangedaan heeft.
8.Gods aanwezigheid tijdens de samenkomst door een ieder mag worden ervaren.
9.de samenkomsten eigentijds zijn en kwaliteit uitstralen zonder dat dit een doel op zich wordt.
10.wij ruimte bieden aan het vieren van persoonlijke hoogtijdagen in de gemeente zoals bijvoorbeeld het huwelijk of een jubileum.
11.naast de reguliere wekelijkse samenkomst er ook samenkomsten zijn voor specifieke doelen en doelgroepen, zoals jongeren.



6. Eenheid

Johannes 17:21-23

21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. **22** Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: **23** ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.

Onze visie op eenheid binnen de gemeente is dat:.....

1.het normaal is voor iedere gelovige dat hij de samenkomsten bijwoont.
2.iedere gelovige anderen nodig heeft en tegelijkertijd voor anderen van betekenis kan zijn en daarom deel uitmaakt van een kleine groep of kring.
3.echte gemeenschap niet het gevolg is van verplichtingen, maar van het liefhebben van God en van elkaar.
4.vanuit het liefhebben van God en van elkaar de kringleden elkaar bemoedigen, elkaar ondersteunen en zoveel als mogelijk voor elkaar zorgen.
5.we waar mogelijk ook mensen buiten de gemeente praktische hulp geven en hen zo iets laten proeven van wat christelijke gemeenschap is.
6.gemeenschap zich niet beperkt tot de eigen gemeente, maar ook kerkelijke grenzen overschrijdt en zo anderen waar nodig en mogelijk ondersteunt en bemoedigt.