

# JOZUA

Evangelische gemeente Alblasserwaard



## ***OPEN KRING***



## Inhoudsopgave

---

<i>Onderwerp</i> .....	<i>blz</i>
Voorwoord .....	3
De mens .....	4
Bekering .....	8
Wedergeboorte .....	12
Geloof .....	15
Doop in water .....	20
De Heilige Geest .....	24
De gaven van de Geest .....	28
De Gemeente .....	33
De eeuwigheid .....	39
Geloofsbelijdenis .....	44
Gemeentevisie .....	52
Lid worden van de gemeente Jozua .....	57
Wat verwachten we van elkaar? .....	58



## Voorwoord

We stellen het op prijs dat u de Open Kring bezoekt. U geeft daarmee aan belangstelling te hebben voor Jozua Evangelische Gemeente Alblasserwaard. Maar wat we veel belangrijker vinden is dat u hiermee laat zien belangstelling te hebben voor onze Heer Jezus Christus en de Bijbel.

We zijn ons ervan bewust dat deze kring bestaat uit deelnemers met zeer uiteenlopende achtergronden. Toch willen we als gemeente met elkaar een geestelijk huis zijn (1 Pet. 2:4-6) dat stevig staat en geen scheuren vertoont. Het fundament van dat geestelijk huis is Jezus Christus.

*want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.  
(1 Kor. 3:11)*

Op een andere plaats in de Bijbel wordt ook over een fundament gesproken. Het gaat hier over fundamenteel onderwijs. We willen graag samen met u dit fundament vanuit de Bijbel bespreken. We gebruiken daarbij de indeling zoals deze in Heb. 6:1-3 wordt genoemd.

*Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten,  
en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering  
van dode werken en van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging,  
van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel.  
En dat zullen wij ook doen, als God het toestaat.  
(Heb. 6:1-3)*

We geloven dat de Bijbel het geopenbaarde Woord van God is. Het onderwijs dat we geven baseren we dan ook op de Bijbel. We willen u daarbij aanmoedigen en ook uitdagen om met ons de Bijbel te bestuderen. Overigens zijn de geciteerde Bijbelgedeelten steeds uit de HSV-vertaling. In de geloofsbelijdenis en de gemeentevisie achterin deze map wordt de NBG gebruikt.

Behalve dat we met elkaar zullen nadenken en spreken over het Woord van God staat deze kring ook in het teken van wederzijdse kennismaking. We hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen. Maar vooral dat u opgebouwd zult worden in het geloof in Jezus Christus als onze Verlosser en Heer.



## De mens

---

In Gen. 2:7 wordt weergegeven hoe God de mens schiep uit het stof van de aarde.

*...toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem  
en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.  
(Gen. 2:7)*

### De mens voor de zondeval

Als God de mens heeft gemaakt brengt Hij zelf deze mens tot leven door "levensadem" in zijn neus te blazen. Het Hebreeuwse woord dat hier voor "levensadem" wordt gebruikt duidt op twee soorten leven. Het leven van de ziel en het leven van de geest.

Daarmee is direct het onderscheid gemaakt tussen mens en dier. Van de dieren lezen we nergens dat zij het leven ontvangen door de adem van God. In Psalm 8 en in Pred. 3:21 wordt dit verschil nog eens duidelijk gemaakt. We nemen dus duidelijk afstand van de gedachte dat de mens een beter ontwikkeld dier zou zijn. Integendeel: de mens is door God als kroon op de schepping gemaakt.

De Bijbel maakt op verschillende plaatsen onderscheid tussen ziel en geest. Een duidelijk voorbeeld hiervan zien we in Heb. 4:12.

*Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard,  
en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het  
oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.  
(Heb. 4:12)*

Naast ons lichaam bestaan we als mensen dus ook uit een ziel en een geest. Op een andere plaats in de Bijbel komen we deze driedeling ook tegen.

*En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen,  
mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam  
onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.  
(1 Thess. 5:23)*

We kunnen de mens dus beschouwen als een als een driedelig wezen. Je zou kunnen zeggen dat de mens voor de zondeval leven kent op drie gebieden:

- ✦ het leven van de ziel
- ✦ het leven van de geest
- ✦ het leven van het lichaam

Daarbij merken we direct op dat deze driedeling slechts een denkmodel is. De Bijbel spreekt ook over het hart, zoals in de tekst hierboven. We gebruiken dit denkmodel omdat het ons helpt bij het vormen van een beeld over geestelijke zaken.





- ✎ De geest geeft ons "God bewustzijn".
- ✎ De ziel geeft ons "zelf bewustzijn".
- ✎ Het lichaam geeft ons contact met de stoffelijke wereld.

Adam en Eva leefden in volkomen harmonie met God, elkaar en de schepping.

*En de HEERE God gebod de mens: van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.*

*(Gen. 2:16 en 17)*

### De mens na de zondeval

Op de dag dat Adam en Eva zondigen sterven zij geestelijk. Onmiddellijk is de harmonie met God verbroken. Ze verstopten zich zelfs voor Hem. Ook wacht hun de lichamelijke dood. Daarnaast wordt hun ziel, hun zelfbewustzijn aangetast. Wat blijft is de vleeselijke mens. De mens die de werken van het vlees doet (Gal. 5:19-21). De mens die leeft buiten het Paradijs.



*En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich*

*voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof.*

*En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? En hij zei: Ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.*

*(Gen. 3:8-10)*



De gevolgen van de zondeval zijn zeer groot. Dit wordt weergegeven in het schema hieronder.



- ✚ zonde: de zondige natuur
- ✚ zonden: verkeerde gedachten, woorden en daden

### Tenslotte

De mens is door God geschapen naar Zijn beeld. Om jezelf te kennen is het dus nodig om God te kennen.

*En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  
mannelĳke en vrouwelĳke schiep Hij hen.  
(Gen. 1:27)*

Het kennen van God gaat nooit buiten Zijn Woord en de leiding van de Heilige Geest om. En het kennen van God gaat nooit buiten Jezus Christus om. Alleen bij Jezus zie je wie God is, en alleen bij Jezus zie je wie je zelf bent.





# Bekering

## Een oproep van God

Zowel in het Oude- als in het Nieuwe Testament wordt door God opgeroepen tot bekering. We lezen dat bv. in Hos. 14:2, Joël 2:12 en Hand. 17:30. Door onze ongerechtigheden is er scheiding gekomen tussen God en ons zoals we lezen in Jes. 55:2. Daarom zegt de Bijbel:

*Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten.  
Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen,  
tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.  
(Jes. 55:7)*

In het Nieuwe Testament wordt duidelijk dat bekering alleen mogelijk is door het leren kennen van Jezus Christus en de genade die God ons schenkt in Hem.

*want het loon van de zonde is de dood,  
maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.  
(Rom. 6:23)*

## Een omschrijving

Als we spreken over bekering dan bedoelen we radicale omkeer in het leven van een mens. Een goed voorbeeld van zo'n ommekeer vinden we in het leven van Manasse. We lezen hierover in 2 Kron. 33:1-20. Bekering is het gevolg van een duidelijke keuze. Deze keuze wordt "van binnen" gemaakt en wordt "van buiten" zichtbaar. Denken en doen horen hier bij elkaar. Bekering is een ingrijpende keuze met ingrijpende gevolgen. Het is een reactie op het doorbreken van het licht van God in je leven.



## Verantwoordelijkheid

Velen zeggen op grond van de Bijbel dat bekering niet iets is dat je als mens zelf kunt doen.

*Niemand kan tot Mij komen, tenzij de vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; ....  
(Joh. 6:44)*

Anderen gaan juist helemaal uit van de gedachte dat de mens zelf de keuze moet maken. In de Bijbel worden we zo'n honderdvijftig keer opgeroepen onszelf te bekeren! God zal nooit zo'n oproep doen als we niet in staat zijn daar gehoor aan te geven. Dus wij dragen hierin verantwoordelijkheid. We kunnen gehoor geven aan de oproep van God of deze oproep naast ons neerleggen. Het is duidelijk wat het verlangen van God is!





De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  
maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan,  
maar dat allen tot bekering komen.  
(2 Pet. 3:9)

Ik trok hen met menselijke touwen, met koorden van liefde.  
(Hos. 11:4a)

En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken.  
(Joh. 12:32)

### **Bekering van dode werken**

In het voorgaande werd al duidelijk dat bekering niet los kan staan van de manier waarop we leven. Bekering wordt altijd zichtbaar in ons leven. De Bijbel spreekt in dit verband van bekering van dode werken.

...maar heb ik eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem en in heel het land van Judea woonden, en later aan de heidenen verkondigd dat zij tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen die in overeenstemming zijn met de bekering.  
(Hand. 26:20)

Hier wordt duidelijk dat berouw over de zonden en bekering bij elkaar horen.

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven  
en ons te reinigen van alle ongerechtigheid  
(1 Joh. 1:9)

.....hoeveel te meer zal het bloed van Christus,  
Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft,  
uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!  
(Heb. 9:14)

God is getrouw en rechtvaardig. Op de belijdenis van onze schuld ontvangen we vergeving en reiniging van wat in Heb. 9:14 "dode werken" wordt genoemd. Maar daar blijft het niet bij. Vervolgens worden we opgeroepen tot het doen van werken die overeenstemming zijn met dit berouw.

Het belijden van ons geloof zonder bekering van dode werken is voor God niet acceptabel. Zonder bekering zijn onze daden dood. Dode werken, zelfs al zouden ze in onze ogen goed zijn! Kijk bijvoorbeeld maar eens in Rom. 10:2 en 3 en in Jes. 64:6. Ook Jacobus 2:14-26 maakt ons duidelijk dat geloof en het doen van goede werken bij elkaar horen. Niet om hiermee te presteren voor God, maar om hierin te groeien met God!

Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht,  
opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn.  
(Joh. 3:21)

Bekering van dode werken gaat:

- ✦ *via* belijden van zonden en vragen om vergeving
- ✦ *langs* de enige weg: Jezus Christus
- ✦ *naar* (levende) goede werken
- ✦ *door* geloof



## Woordstudie over bekering

✎ *Metamelomai* wijst op: berouw, spijt, wroeging, smart

Matt. 21:30-32; 27:3

2 Cor. 7:8

Heb.

7:21

✎ *Metanoeo* wijst op: innerlijke ommekeer, zelfveroordeling, verandering van het hart

Luc. 13:3-5; 15:7

Hand. 2:38; 8:22; 17:30; 20:21

Opb. 2:5

✎ *Epistrefo* wijst op: omwenden, veranderen van gezindheid, uiterlijke ommekeer, verandering van het levensplan

Luc. 1:16

Hand. 9:35

1 Thess. 1 :9

Jac. 5:19-20

*Metanoeo + Epistrefo = innerlijke verandering + uiterlijke verandering*





# Wedergeboorte

## De Heilige Geest geeft nieuw leven

De Bijbel leert ons dat wedergeboorte noodzakelijk is om binnen te gaan in Gods Koninkrijk. In Joh. 3:1-6 lezen we hoe Jezus in gesprek is met Nicodemus, één van de Joodse leidslieden.

*Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:  
Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.  
(Joh. 3:3)*

“Wederom geboren” of “opnieuw geboren” kan hier ook vertaald worden met “van boven af geboren”. Het is in eerste instantie niet verwonderlijk dat Nicodemus de uitdrukking die Jezus hier gebruikt niet begrijpt. In het Oude Testament wordt niet letterlijk over wedergeboorte gesproken. Toch wijst Ez. 36:24-28 op een vernieuwing die God zal bewerken onder Israël.

*Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijne Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijne verordeningen wandelt en dat u Mijne bepalingen in acht neemt en ze houdt.  
(Ez. 36:25-27)*

*Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.  
Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.  
. (Joh. 3:5-6)*

Uit bovenstaande gedeelten blijkt dat onze dode geest door de Heilige Geest tot leven gewekt wordt. God geeft ons niet alleen een nieuwe, levende geest. We ontvangen ook de Heilige Geest. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. (Rom. 8:16)



## Geboren uit water en Geest

In hetzelfde gesprek met Nicodemus zegt Jezus dat we geboren moeten worden uit water en Geest.

In het verband van de Bijbel wordt duidelijk dat de geboorte uit water niet wijst op de doop. Maar waar moeten we dan aan denken bij deze uitspraak van Jezus? Dit wordt duidelijk uit onderstaande Bijbelgedeelten.

*Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord,....  
(Ef. 5:25-26)*



Water wordt in dit Bijbelgedeelte vergeleken met het Woord van God. Ook 1 Pet. 1:22-23 en Tit. 3:4-7 wijzen hier op. Je zou kunnen zeggen dat door Woord en Geest er een geestelijke bevruchting plaatsvindt waardoor het nieuwe leven wordt voortgebracht.

Daarbij is het overigens niet zo dat wij hier geen enkele rol in hebben. De actie ligt voor honderd procent bij God, maar hoe tegengesteld het ook mag klinken ook honderd procent bij ons. We zien dat bijvoorbeeld bij Lydia de purperverkoopster.

*En een zekere vrouw, van wie de naam Lydiá was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. (Hand. 16:14)*

Lydia vereerde God. Zij had die keuze gemaakt. En de Here opende haar hart.

### **Gevolg van wedergeboorte**

Als we wedergeboren zijn is er veel gebeurd in ons leven. We zijn verlost, we zijn burgers geworden van Gods Koninkrijk, het oude is voorbijgegaan en het nieuwe is gekomen (Kol. 1:13; Fil. 3:20; 2 Kor. 5:17). Dit is de werkelijkheid zoals God ons ziet. Toch leven we nog op deze aarde waar de overste van deze wereld veel invloed op ons heeft. We zijn nog steeds in staat om te zondigen.

De wedergeboorte is dan ook een proces dat in ons leven plaatsheeft. Als de Heilige Geest in ons woont moeten we Hem de ruimte geven om ons te vormen naar het beeld van God. Om ons denken en ons doen te vernieuwen (Rom. 12:1-2). De Bijbel beschrijft dit proces als het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens.

*Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. (Ef. 4:20-24)*

Dat dit proces in Christus zijn vervulling reeds heeft wordt prachtig beschreven in Heb. 10:14.

*want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt. (Heb. 10:14)*





# Geloof

---

*Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen.  
Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.  
(Heb. 11:6)*

## Geloof in onze taal

Ieder mens gelooft wel iets. Dat zou je zelfs kunnen zeggen van een atheïst, wiens geloof het is dat er geen God is, geen hogere macht dan de mens zelf. Het woord "geloof" heeft in ons taalgebruik verschillende betekenissen. De inhoud die wij aan dit woord geven kan variëren van "een zeker weten" tot het uiten van een verzuchting zoals "ik geloof het nu wel". Het woordenboek van Van Dale geeft de onderstaande omschrijvingen:

- |                |   |
|----------------|---|
| <b>geloof</b>  | <b>1</b> het vertrouwen in de waarheid van iets<br><b>2</b> een vast en innig vertrouwen op God<br><b>3</b> godsdienst  |
| <b>geloven</b> | <b>1</b> vast vertrouwen in het bestaan van iemand of iets: ~ in (of: aan) God<br><b>2</b> voor waar houden op het gezag van een ander<br><b>3</b> menen, denken: <i>ik geloof dat hij ziek is</i><br><b>4</b> een godsdienst aanhangen |

?!

Het woord geloven heeft weinig te maken met het accepteren van bewezen feiten. Een bewezen feit is een waarheid in zichzelf. Daar kun je eenvoudigweg niet aan voorbij gaan. We lezen in de Bijbel dat zelfs de boze geesten in die zin geloven.

*u gelooft dat God één is en daar doet u goed aan.  
Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen.  
(Jak.2:19)*

Je zou in dit verband ook kunnen denken aan de feitelijke en historisch bewezen waarheid van het leven, sterven en de opstanding van Jezus. Ook buiten de Bijbel zijn er geschriften waarin dit opgetekend staat.

## Geloven in de Bijbel

Misschien wel de bekendste tekst uit de Bijbel over geloof is Heb. 11:1.

*Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt,  
en een bewijs van de zaken die men niet ziet.  
(Heb. 11:1)*

Het woord dat hier en op veel andere plaatsen in de Bijbel gebruikt wordt geloof kun je ook vertalen met vertrouwen. Het duidt op de vaste overtuiging van de waarheid van Gods' woord. En het volledige vertrouwen op de verlossing die er is in Christus Jezus.

Wij als Nieuw Testamentische christenen wandelen door geloof en niet door aanschouwen (2 Kor. 5:7). Als we Heb. 11 lezen merken we dat we een menigte van geloofsgetuigen rondom ons hebben. En worden we tenslotte opgeroepen ons oog gericht te houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof (Heb. 12:1-2).



Het fundament van dit geloof ligt niet in onszelf. De zekerheid van het geloof ligt buiten ons in Christus. Daarom is belangrijk om ons te richten op Hem en niet op iets in onszelf. Een levenswandel dicht bij God en Zijn woord bouwt het geloof op.

### **Door geloof gerechtvaardigd.**

Tijdens de Reformatie is de uitspraak ontstaan: "Sola scriptura, Sola gratia, Sola fide". Alleen het Woord, alleen genade, alleen geloof. De reformatoren ontdekten dat niet onze prestaties ons voor God welgevallig kunnen maken. Maar dat de gerechtigheid van Christus ons alleen door genade en alleen door geloof wordt toegerekend.



Met name de brief van Paulus aan de Romeinen heeft ons hier veel over te leren.

*...namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid.*

*(Rom. 3:22)*

*Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid.*

*(Rom. 4:5)*

*Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.*

*(Rom. 5:1)*

### **Geloven, spreken en horen.**

De Bijbel leert ons dat geloven en luisteren bij elkaar horen.

*Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.*

*(Rom. 10:17)*



Maar ook geloven en spreken of belijden gaan hand in hand.

*Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de Schrift zegt:*

*Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.*

*(Rom 10:9-11)*



Om geloof te laten groeien is het dus van belang om goed te luisteren. Maar ook om over dat geloof te spreken. Daar heb je anderen bij nodig. Daarom vinden we het van belang dat tijdens de samenkomst op zondag het woord van God wordt verkondigd. Maar ook tijdens Bijbelstudies en op kringavonden gaat de Bijbel open, horen we het woord van God en spreken we erover met elkaar. Daarnaast zal het hardop uitspreken van Gods Woord in persoonlijk of gemeenschappelijk gebed, aanbidding en lofprijzing het geloof versterken en doen groeien.





## Geloof en kracht.

Het persoonlijk geloof maakt ons moedig en sterk. Denk in dit verband aan het verhaal van David en Goliath. Hier zien we dat David vol geloofsvertrouwen de vijand tegemoet treedt en overwint. Iets dergelijks zien we bij Petrus wanneer hij in geloof overboord stapt en over de golven naar Jezus loopt. Als we in geloof ons oog op Hem gericht houden zullen we krachtige mensen zijn in Hem.



Net zoals bij een krachtsport is ook hier training noodzakelijk. We moeten dagelijks het Woord van God tot ons nemen en leven in verbondenheid met Christus. Zo kan onze geloofskracht groeien en mogen we meer dan overwinnaars zijn.

*.... en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven,  
overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht,  
(Efez. 1:19)*

*En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.  
(Mark. 9:23)*

*Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee  
geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal,  
het zal hem gebeuren wat hij zegt..  
(Mark.11:23)*

## Geloof als gave

Naast het geloof dat wel eens het "algemeen, ongetwijfeld Christelijk geloof" wordt genoemd. Komen we in de Bijbel geloof ook tegen als een gave van de Heilige Geest. Hier wordt dan niet het geloof in Christus als Zoon van God mee aangeduid, maar een bijzonder geloof in een specifieke situatie.

*.... en aan een ander geloof, door dezelfde Geest,  
(1Kor.12:9)*

Een voorbeeld van dit geloof vinden we bij de centurion in Mattheüs 8. Jezus roemt deze man om zijn geloof!

*Toen Jezus Kapernaüm binnengegaan was, kwam er een hoofdman over honderd naar Hem toe, die Hem smeekte: Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn.*

*En Jezus zei tegen hem: Ik zal komen en hem genezen. De hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt; maar spreek slechts een woord, en mijn knecht zal genezen zijn. Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten onder mij; ik zeg tegen de één: Ga! en hij gaat;*

*en tegen de ander: Kom! en hij komt; en tegen mijn slaaf: Doe dat! en hij doet het.*

*Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich, en zei tegen hen die Hem volgden:*

*Voorwaar, ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden.*

*(Mat. 8:5-10)*



## **Geloof als vrucht**

Behalve als gave van de Geest beschrijft de Bijbel geloof ook als een vrucht van de Geest. We zien dit in Galaten 5.

*De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.  
(Gal. 5:22)*

Het woord dat in dit Bijbelgedeelte is vertaald met "trouw" is hetzelfde grondwoord dat op andere plaatsen in de Bijbel wordt vertaald met "geloof". We worden opgeroepen om ons voortdurend te laten vervullen met Geest van God. Als vrucht daarvan zullen we geloof voortbrengen.

## **Geloof als schild.**

Wanneer we zoals in deze les beschreven wandelen door geloof zullen we niet onopgemerkt blijven. We zullen openlijk uitkomen voor ons geloof en de Heer van ons geloof. De wereld zal ons zien en horen, maar ook de machten en overheden uit de onzichtbare wereld waar Paulus in Efeze 6 over spreekt. Hier wordt het geloof ons aangereikt als een schild waarmee we alle vurige pijlen van de boze zullen kunnen uitblussen.

*Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.  
(Ef. 6:16)*

Vurige pijlen waren in de oudheid een geducht en vernietigend wapen. Maar wanneer je schild bij je droeg dat bespannen was met een in water gedrenkte dierenhuid kon je deze aanval doorstaan. En het vuur van de aanval blussen. Zo mogen wij als we aangevallen worden ons verschuilen achter het schild van geloof. Spreek hardop uit wie Christus is voor jou. En beroep je op het bloed dat Hij voor jou heeft laten vloeien aan het kruis. Je zult dan de boze kunnen overwinnen door het bloed van het Lam en het woord van je getuigenis.





# Doop in water

## Een leer van dopen

Hebreeën 6:2 spreekt van een "leer van dopen". Hier wordt dus niet gesproken over één doop, maar over meerdere dopen. In het geheel van de Bijbel wordt het ons duidelijk dat er inderdaad meerdere dopen zijn. Johannes "doopt met water tot bekering" en wijst op Jezus als degene die zal dopen "met de Heilige geest en met vuur".

*Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem.Zijn sandalen na te dragen.  
Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.  
(Matt. 3:11)*

Petrus spreekt in zijn Pinksterpreek over een "doop op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden" (Hand. 2:38). In deze les zullen we voornamelijk aandacht besteden aan wat wij noemen de geloofsdoopt. Dat is de doop waar Petrus in zijn preek op wijst.

## Wat is dopen?

Het Nieuw Testamentische woord voor dopen is "baptizo". Ons woord "baptist" is hier direct van afgeleid. De letterlijke betekenis van het Griekse woord is "onderdompelen en weer boven komen". Daarnaast wijst "baptizo" ook op "zich vereenzelvigen met".

Een ander woord dat in de Bijbel vertaald is met "dopen" is "bapto". Dit woord wijst juist niet op onderdompeling maar meer op wat wij tegenwoordig "dippen" zouden noemen. Zoals we een zoutje in saus dippen. We vinden dit onder andere in Luc. 16:24, Joh. 13:26 en Matt. 26:23.

Wanneer in de Bijbel over besprenkelen wordt gesproken is dat vaak in de context van de Oud Testamentische offerdienst. Het gaat dan om een reinigingsritueel waarbij bijvoorbeeld het volk besprenkeld wordt met bloed en water. Je leest dit onder andere in Lev. 14:7.

Dopen, dippen en besprenkelen zijn niet dezelfde handelingen. De Bijbel laat ons op meerdere plaatsen duidelijk zien dat de handeling die bij dopen plaatsvindt een letterlijke onderdompeling in water betreft. Het dopen gebeurt op een plaats waar veel water is. En van zowel Jezus als van de Moorman lezen we dat zij na de doop uit het water omhoogkomen (Matt. 2:16, Hand. 8:39).

## Waarom laat ik me dopen?

De Bijbel laat ons zien dat doop, geloof en discipelschap bij elkaar horen. We zien dat bijvoorbeeld duidelijk in de opdracht die Jezus aan zijn discipelen geeft.

*Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem.Zijn sandalen na te dragen.  
Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. (Matt. 28:19)*

*Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: u bent de Christus, de Zoon van de levende God.  
(Mark. 16:15 en 16)*



Behalve de opdracht die Jezus geeft zien we ook dat Petrus de doop beveelt (Hand. 2:38 en Hand 10:48), en dat Paulus de doop praktiseert (Hand. 19:4). Ook Jezus zelf liet Zich dopen. Hoewel Johannes terughoudend is geeft Jezus aan dat hiermee alle gerechtigheid vervuld wordt. Dopen is dus een Bijbelse opdracht die wij in gehoorzaamheid op dienen te volgen.

### **Geloof en doop horen bij elkaar**

Met name in het boek Handelingen, maar ook op andere plaatsen in de Bijbel zien we dat de doop meestal direct volgt op de (belijdenis van het) geloof. Lees bijvoorbeeld eens Hand. 2:41, 8:12, 8:37 en 16:34.

*En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilsthouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem.  
(Hand. 8:37-38)*

In de loop van de geschiedenis is er een relatie gelegd tussen de doop en de besnijdenis. Wanneer in het Nieuwe Testament gesproken wordt over besnijdenis gaat het steeds over de besnijdenis van het hart. Daarmee wordt gewezen op de noodzaak van het afleggen van het oude "Adam-leven".

*In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus.  
(Kol. 2:11)*

De belofte en de zegen die God aan Abraham heeft gegeven wordt ook ons deel door het geloof. God zal ons tot een Vader zijn en wij zullen hem tot zonen en dochters zijn!

*Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham.  
(Gal 3:9)*

### **Wat maakt de doop zichtbaar?**

Bij de doop vind er een handeling plaats in de zichtbare wereld die iets uitwerkt in je eigen geestelijk leven, maar ook in de geestelijk wereld. Je belijdt hardop te geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat Hij de Heer is van jouw leven. Je geeft daarmee aan de Hij degene is die het voortaan voor het zeggen heeft in jouw leven. Je geeft je jezelf volledig over aan Hem. Je rekent af met je oude leven en staat op in een nieuw leven. Dat wordt op een krachtige manier zichtbaar gemaakt in de doop.

*Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.  
(Rom. 6:3 en 4)*

De doop maakt een radicale breuk met het oude leven zichtbaar. Je bent niet langer meer een slaaf van de zonde, maar vrij! Je bent met Christus gestorven en mag ook leven met Hem. Je bent een nieuwe schepping in Christus.



Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping:  
het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.  
(2 Kor. 5:17)

Wanneer Jezus uit het water opkomt nadat Hij door Johannes is gedoopt opent de hemel zich en spreekt God. "Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb."(Matt. 3:17) Dit mag ook gelden voor ons!

Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.  
Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.  
(Gal. 3:26 en 27)

Wanneer we in ons leven Christus willen volgen hoort de doop erbij. Niet als een prestatie die wij zouden moeten leveren. Maar als een grote zegen die we uit de handen onze Vader mogen ontvangen.



In Jezus Christus gekruisigd.  
Het Adam leven is dood.



In Jezus Christus begraven.



In Jezus Christus opgestaan.  
Het leven van Christus is in mij.





# De Heilige Geest

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.  
(Gen.1:1-2)

En de Geest en de bruid zeggen: Kom!  
(Opb. 22:17)

Zowel aan het begin als aan het einde van de Bijbel zien we dat de Geest van God aanwezig is. De Bijbel is er duidelijk over dat God Geest is.

God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.  
(Joh. 4:24)

## Eén God.

In de Bijbel wordt zichtbaar hoe God Zich steeds openbaart in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. We vinden nergens in de Bijbel het woord "drie-eenheid". Toch zien we duidelijk dat Vader, Zoon en Heilige Geest onlosmakelijk met elkaar verbonden en één zijn.

Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de vader, de Geest van de waarheid, Die van de vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen.  
(Joh. 15:26)

Wanneer Jezus door Johannes wordt gedoopt lezen we dat hemel opengaat en de Heilige Geest in de gedaante van een duif neerdaalt op Jezus. Ook klinkt er een stem die zegt die zegt : "Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!" (Matt. 3:16-17)

Deze en ander teksten maken duidelijk dat er een goddelijke eenheid is, maar ook een goddelijke verscheidenheid. Onderstaand schema maakt dit duidelijk, hoewel we direct beseffen dat God niet past in welk menselijk schema dan ook.





## Een Persoon.

Soms wordt over de Heilige Geest gesproken als een kracht. De Heilige Geest is echter een Persoon. Hij wil in ons wonen en ons verbinden met Christus. Als we de Bijbel lezen zien we dat aan de Heilige Geest eigenschappen worden toegekend die horen bij een persoon.

- ✦ Hij spreekt (Hand. 1:16)
- ✦ Hij bidt (Rom 8:26-27)
- ✦ Hij onderwijst (Joh. 14:26)
- ✦ Hij doet wonderen (Hand. 2:4; 8:39)
- ✦ Hij kan weerstaan worden (Hand. 7:51)
- ✦ Hij beveelt (Hand. 8:29, 11:12; 13:2)
- ✦ Hij verbiedt (Hand. 16:6-7)

## Vol van de Heilige Geest.

In het begin van het boek Handelingen lezen we dat Heilige Geest wordt uitgestort zoals Jezus Zijn discipelen had beloofd. Tijdens de pinksterpreek grijpt Petrus terug op een belofte die nog veel eerder was gegeven door de profeet Joël.

*Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees:  
uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw  
jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in  
die dagen Mijn Geest uitstorten.  
(Joël 2:28-29)*

Tijdens het Pinksterfeest in Jeruzalem wordt deze belofte vervuld. Maar ook in ons leven wil God deze belofte waarmaken. Ook wij mogen de Trooster ontvangen in ons leven. De Bijbel noemt dit de doop in de Heilige Geest. Met name in het boek Handelingen lezen we hierover, wanneer gelovigen na de doop onder handoplegging de vervulling met de Heilige Geest ontvangen.

## Gave en opdracht.

Het ontvangen van de Heilige Geest in ons leven is zowel een gave als een opdracht. Door de keuzes die we maken in ons leven kunnen we de Heilige Geest weerstaan (Hand. 7:51). Het is daarom van groot belang dat we leren de Heilige Geest te gehoorzamen en te volgen in ons leven. Het leven vanuit Zijn aanwezigheid in ons leven vormt ons naar het beeld van God en leert ons te handelen zoals Jezus.

*En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de  
Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de  
Heere en loof Hem in uw hart, 20 en dank altijd voor alle dingen God en de vader in de  
Naam van onze Heere Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods.  
(Ef. 5:18-21)*

Waar hier wordt gesproken van "wordt vervuld" wijst dit op een doorlopende gebeurtenis in ons leven. Tegenover de ongeremde overmoed die het effect van alcohol kan zijn wordt de dienende en opbouwende houding geplaatst van iemand die zich voortdurend laat vullen door de Geest van God. Dat kan heel praktisch door samen te zingen, te (aan-)bidden, en elkaar te dienen.



## **Gaven en vrucht.**

De Heilige Geest geeft ons gaven en draagt er zorg voor dat de vrucht van zijn aanwezigheid in ons leven zichtbaar wordt. In dit verband zou je kunnen zeggen: de gaven zeggen iets over de Gever, de vrucht zegt iets over de boom. Over de gaven van de Geest willen we in het volgende hoofdstuk iets zeggen. De vrucht van de Geest wordt in ons leven zichtbaar wanneer we als een boom geplant zijn aan zuiver water zoals in Psalm 1 wordt weergegeven. Dat vraagt om het bestuderen van de Bijbel en een trouw gebedsleven.

*De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.  
(Gal. 5:22)*

- ✚ **Liefde**  
Agapè, de broederlijke (en zusterlijke) liefde die gericht is op het welzijn van de ander
- ✚ **Blijdschap**  
De vreugde die hoort bij het leven met de Heer. Niet een vreugde die is gebaseerd op kortstondige vervulling van aardse behoeften, maar geestelijke vreugde.
- ✚ **Vrede**  
Er is rust in je ziel omdat je vrede hebt met God. Daardoor mag je groeien in het leven in vrede met je levensomstandigheden en met je medemens.
- ✚ **Lankmoedigheid**  
Letterlijk: lang van gemoed. Geduldig met de medemens vanuit het weten dat God geduld heeft met jou.
- ✚ **Vriendelijkheid**  
In tegenstelling tot hard, scherp en bitter. Door de Geest worden we milde en aangename mensen.
- ✚ **Goedheid**  
Oprecht van hart en leven. Je bent een mens uit één stuk en lijdt geen dubbelleven met een verborgen agenda.
- ✚ **Trouw**  
Dit woord kan ook worden vertaald met geloof. Het wijst zowel op het overtuigd zijn van de waarheid van God en Zijn woord, als op het trouw vasthouden aan deze waarheid.
- ✚ **Zachtmoedigheid**  
Met een milde houding de ander tegemoet treden. Zoals we elders worden opgeroepen de ander uitnemender te achten dan onszelf.
- ✚ **Zelfbeheersing**  
Een man die zichzelf beheerst is sterker dan iemand die een stad overwint (Spr. 16:32). De Heilige Geest leert ons onze hartstochten en verlangens in de hand te houden en ondergeschikt te maken aan Zijn wil.

## **Wijzen op Christus.**

Over de Persoon en het werk van de Heilige Geest valt zeer veel te zeggen. Maar het belangrijkste is misschien wel dat Hij altijd zal wijzen op Christus. Wanneer we leven vanuit de Heilige Geest zullen we Christus beter leren kennen en zal Hij meer en meer gestalte krijgen in ons leven.





## De gaven van de Geest

God heeft elke gelovige geestesgaven gegeven met het doel Hem en elkaar te dienen en op te bouwen tot eer van Zijn naam. We lezen dat bijvoorbeeld in de brief van Petrus.

*Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.*

*(1 Petrus 4:10)*

Die 'genadegaven' waar Petrus over spreekt zijn door God gegeven en zijn iets anders dan natuurlijke talenten en bekwaamheden. Daarom is een gemeente ook wezenlijk anders dan een sportvereniging of een ander soort vereniging.

### **Gegeven door één Geest en bestemd voor één lichaam.**

Overall waar het gaat om de genadegaven die God ons gegeven heeft worden twee dingen benadrukt:

- ✎ **Verscheidenheid**  
Er is een grote verscheidenheid aan soorten genadegaven, bedieningen en werkingen van de Heilige Geest.
- ✎ **Eenheid**  
Tegelijkertijd komen alle genadegaven van één bron: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En ze zijn ook bedoeld voor één doel: opbouw van het lichaam van Christus.

*Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander.*

*(1 Corinthiërs 12:4-7)*

### **Genadegaven.**

Paulus geeft in 1 Corinthiërs 12:4-11 een opsomming van negen genadegaven. In deze negen gaven zien we drie groepen:

- ✎ openbaringsgaven (wijsheid, kennis, onderscheiden van geesten)
- ✎ krachtgaven (geloof, wonderen, genezingen)
- ✎ verkondigingsgaven (profetie, tongentaal, vertolking van tongen)

*want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.*

*(1 Cor. 12:8-11)*



Ook in Romeinen 12 schrijft Paulus over geestelijke gaven. Als we het hele stuk lezen zien we dat Paulus hier geen compleet overzicht wil geven van geestelijke gaven, maar dat hij het vooral heeft over hoe we met geestelijke gaven om moeten gaan.

### **Bedieningen.**

Een bediening is iets anders dan een genadegave. Het is een bepaalde taak waartoe God iemand roept, om in die taak tot zegen van de gemeente te zijn. In de brief aan de gemeente in Efeze noemt Paulus vijf bedieningen in de gemeente: apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars.

*En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weeranderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,  
(Efeze 4:11-12)*

### **Geen systeem.**

Van de geestelijke gaven kun je geen systeem maken. Bijvoorbeeld een lijst van nauwkeurig omschreven geestelijke gaven met daarbij allerlei beperkingen. Zoals: je kunt maximaal 1 of 2 van deze gaven hebben en als je tot geloof komt dan ligt dat al helemaal vast en kun je er niets meer aan doen.

De Engelse theoloog John Stott heeft eens gezegd: 'Het NT noemt minstens twintig gaven bij name, maar de levende God, die zo van afwisseling en verscheidenheid houdt en een gulle Gever is, zou er wel eens veel en veel meer kunnen uitdelen'.

Er is één Geest, maar een verscheidenheid aan gaven, zegt Paulus. De Heilige Geest is vrij om in een bepaalde tijd weer nieuwe gaven met het oog op de nood van die tijd te schenken.

Ook binnen een bepaalde geestelijke gave zien we verscheidenheid. Twee mensen kunnen bijvoorbeeld allebei de gave van onderwijs hebben, maar op een verschillende manier en voor verschillende situaties. Als we niet open staan voor deze verscheidenheid omdat die niet binnen ons zelf bedachte systeem past dan missen we veel.

Daarom aanvaarden we de geestelijke gaven waar het Nieuwe Testament over spreekt met vreugde en dankbaarheid, in het besef dat de Heilige Geest volkomen vrij is om ze uit te delen aan wie Hij wil en wanneer Hij wil.

### **Streven naar geestelijke gaven.**

Wij mogen ons uitstrekken naar alle geestelijke gaven. De Bijbel roept daar zelfs toe op:

*Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven,  
(1 Corintheërs 14:1)*

*Zo ook u, als u naar geestelijke gaven streeft, zoek er dan naar om overvloedig te zijn in gaven tot opbouw van de gemeente.  
(1 Corintheërs 14:12).*

Wij geloven dat de negen geestelijke gaven uit 1 Corintheërs 12:4-11 zijn bestemd voor alle gelovigen en voor de situaties waarin ze nodig zijn. De



genadegaven worden gegeven op het moment dat het nodig is, zoals de Heilige Geest dat uitdeelt.

Wel zien we verschillen in de mate waarin de Geest gaven uitdeelt. Er zijn broeders en zusters die veel meer gebruikt worden om een bepaalde gave te gebruiken voor de gemeente dan anderen. Maar als de Here God iemand een bepaalde gave in bijzondere mate geeft, betekent dat niet dat die gave voor alle anderen onbereikbaar is. Omgekeerd als we ervan overtuigd zijn dat we bepaalde genadegaven niet hebben en ook nooit meer zullen krijgen, dan is het gevaar groot dat we ook niet meer open staan voor het werk van de Heilige Geest die deze genadegave zou willen geven.

### **Ontvangen van geestelijke gaven.**

We zien dat geestelijke gaven worden geschonken op het moment dat iemand tot geloof komt en hij de Heilige Geest ontvangt. Ook is er een bijzondere relatie met de handoplegging na de geloofsdoop. De Bijbel laat zien, onder andere in Handelingen 19:5-6, dat dit een bijzonder moment is als het gaat om de genadegaven van tongentaal en profetie:

*... en nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de Naam van de Heere Jezus. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken in vreemde talen en profeteerden.  
(Hand. 19:5-6)*

Maar bij Timotheüs zien we weer dat hij geestelijke gaven ontvangt op het moment dat hij geroepen wordt voor een bepaalde taak. Overigens ook weer onder handoplegging.

*Veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven is door profetie, met handoplegging door de raad van ouderlingen.  
(1 Timotheüs 4:14)*

Ook lezen we dat we mogen bidden om een bepaalde geestelijke gave. Kortom: geestelijke gaven zijn iets dynamisch, de Heilige Geest is niet beperkt en deelt uit hoe en wanneer Hij dat wil.

Wij mogen onszelf openstellen voor Zijn werk in ons leven. Dat kan heel praktisch door het liefhebben van Christus en de naaste, het lezen van de Bijbel en het hebben van een bereidwillige houding.

### **Herkennen van geestelijke gaven.**

De gaven van de Geest zijn bedoeld voor opbouw van de gemeente en worden dan ook herkend door broeders en zusters binnen de gemeente. Geestelijke gaven komen voort uit een geestelijk leven. En herkenning van deze gaven vraagt om een geestelijk organisme zoals de gemeente.

Geestelijke gaven blijken in de praktijk en ontdek je door in actie te komen binnen Gods Koninkrijk. Ze zijn immers bedoeld tot opbouw van de gemeente. Wie zich dienstbaar opstelt in het Koninkrijk van God zal werkelijkheid zien worden wat in 1 Corinthiërs 4:20 staat.

*Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht.  
(1 Cor. 4:20)*

Overigens is het helemaal niet erg als je binnen Gods Koninkrijk eerst een aantal dingen 'probeert' voordat je helemaal op je plaats terechtkomt waar je thuishoort. Het is veel erger als je blijft tobben in een taak of positie die niet bij je past. Daarom moeten we in de gemeente ook eerlijk zijn tegen



elkaar en elkaar niet bevestigen alleen maar om aardig te willen zijn. Daar is uiteindelijk niemand mee geholpen.

### **Gaven en vrucht.**

De gaven van de Geest en de vrucht van de Geest zijn allebei nodig. De Heilige Geest geeft de gaven van de Geest en bewerkt ook de vrucht van de Geest. Beiden zijn verschillend. Genadegaven worden uitgedeeld zoals de Geest het wil. De vrucht van de Geest groeit in iemands leven naar de mate waarin hij is aangesloten op de juiste bron: Christus.

Het welzijn van de gemeente is er mee gebaat dat geestelijke gaven worden uitgeoefend binnen de bescherming van de vrucht van de Geest. Er is geen automatische koppeling tussen die twee. Je kunt bepaalde geestelijke gaven hebben, maar in de vrucht van de Geest tekortschieten. Een valkuil voor de evangelische wereld is dat mensen vooral beoordeeld worden op grond van hun geestelijke gaven en niet op hun karakter. Maar de ervaring leert dat het mogelijk is te functioneren in indrukwekkende geestelijke gaven en tegelijkertijd een zwak, gebrekkig karakter te hebben. Onze Heer Jezus heeft niet voor niets de waarschuwing gegeven:

*Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in uw Naam geprofeteerd, en in uw Naam demonen uitgedreven, en in uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!  
(Mattheus 7:20-23)*

Voor onze gemeente kiezen wij er dus voor om zowel naar iemands geestelijke gaven te kijken als naar de vrucht van de Geest die in zo iemand zichtbaar is.







## De gemeente

*Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid.*  
(1 Tim. 3:15)

*De hemel is voor Mij een troon en de aarde een voetbank voor Mijn voeten. Wat voor huis zult u dan voor Mij bouwen, zegt de Heere, of wat is de plaats van Mijn rust?*  
(Hand 7:49 )

In het Oude Testament komen we het woord gemeente onder andere tegen in Ex. 12:6. Hier worden twee woorden gebruikt om het volk Israël aan te duiden: "vergadering" (cedah) en "gemeente" (kahal).

Bij het woord "kahal" gaat het om een willekeurige bijeenkomst van mensen. Soms wordt er echter gesproken van de "kahal JHWH" (Deut. 23:1). In die gevallen gaat het om een godsdienstige bijeenkomst.

Het woord "cedah" wijst ook op een bijeenkomst, maar dan met een georganiseerd doel. Zoals een volksvergadering waarin een besluit genomen moet worden over een bepaalde zaak.

In het Grieks van het Nieuwe Testament wordt voor gemeente het woord "ekklesia" gebruikt. Dit woord drukt iets uit van het samenroepen van mensen. God roept mensen bij elkaar om Hem en elkaar te dienen.

Het woord kerk zoals wij dat gebruiken om een gebouw aan te duiden komt in de Bijbel niet voor. Als de Bijbel spreekt over de kerk of over de gemeente gaat het niet over een gebouw van stenen, maar over een geestelijk huis.

### **Bijbelse beelden voor de gemeente**

In het Nieuwe Testament komen we verschillende beelden tegen om de gemeente mee aan te duiden. Vaak worden deze beelden gebruikt om de relatie van de gemeente met Christus aan te duiden of iets duidelijk te maken over de onderlinge relatie tussen de gemeenteleden.

#### Bruid

*Wie de bruid heeft, is de Bruidegom, maar de vriend van de Bruidegom, die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de Bruidegom.  
Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden.*  
(Joh. 3:29)

Tussen de bruidegom en de bruid is er een liefdesrelatie. Christus heeft de gemeente lief. Hij heeft Zichzelf voor haar overgegeven zodat zij heilig, onbesmet en onberispelijk zou zijn! Zie ook Ef. 5:25-28; Opb. 21:2 en 9; Opb. 22:17

#### Wijnstok met ranken

*Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.*  
(Joh. 15:5)

In dit beeld komt de verbondenheid met Christus duidelijk naar voren. Daarnaast wordt gewezen op het voortbrengen van vrucht. Het deelnemen aan het gemeentelven is hierop gericht. Door de gemeente heen wordt de



Vader verheerlijkt en binnen de gemeente zijn we leerlingen van Christus (vs.8).

### ✎ Kudde met Herder

*Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.*  
(Joh. 10:16)

Uit dit tekstgedeelte blijkt dat het alleen mogelijk is om deel van de kudde te worden via de Deur, Jezus Christus. Een lid van de gemeente kent Jezus en erkent Hem als Herder van zijn leven.

Ook zien we dat de gemeente van Christus bestaat uit mensen van over de gehele wereld. De "schapen van deze stal" zijn de Joden. De "andere schapen" zijn de gelovigen uit de heidenen.

De Herder zal de zwakke schapen versterken, de zieke schapen verbinden en genezen, de afgedwaalde schapen zoeken en terugbrengen. We zien dit in Ez. 34, waar de leiders van het volk gewezen worden op hun herderlijke taak. Zo zijn er ook binnen de gemeente herders.

### ✎ Lichaam

*Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.*  
(1 Kor. 12:27)

*En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is ...*  
(Ef. 1:22,23)

Behalve in 1 Kor. 12 en Ef. 4 komen we het beeld van de gemeente als lichaam ook tegen in Rom. 12. Hier wordt ons duidelijk dat Christus het hoofd van de gemeente is. Ook dat we binnen de gemeente elkaar nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Verder dat ieder binnen de gemeente zijn eigen van God ontvangen unieke mogelijkheden heeft ten dienste van Christus en de ander. Vreugde en verdriet worden binnen de gemeente met elkaar gedeeld.

### ✎ Tempel

*Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.*  
(2 Kor. 6:16)

*Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.*  
(Ef. 2:19-22)

Het fundament van de gemeente als tempel zijn de woorden van God gesproken door profeten en apostelen. Vandaag zouden we zeggen: de Bijbel. Christus is de hoeksteen. Zonder deze hoeksteen kon in de oudheid een gebouw niet bestaan. Ook nu kan de gemeente zonder Christus niet bestaan. Binnen deze tempel wil God met Zijn Geest aanwezig zijn en werken.



Het gebouw van de gemeente is gemaakt met goed ineensluitende stenen. De Bijbel spreekt in 1 Pet. 2:5 ook wel over levende stenen die samen het geestelijke huis van de gemeente vormen. Merk dus op dat het kerkgebouw zelf niet een geestelijk huis is, maar de gemeente.

🕊 Zout, licht en stad

*U bent het zout van de aarde; (...) U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.*  
(Matt. 5:13-16)

Heel duidelijk komt hier de missionaire taak van iedere christen persoonlijk, maar van de gemeente als geheel naar voren. De Vader wordt verheerlijkt als de gemeente gezond functioneert. Dat wordt zichtbaar in de manier waarop gemeenteleden met elkaar omgaan. Maar ook in de manier waarop we als gemeente naar buiten treden. Dienstbaar zijn en getuige zijn gaan hierbij samen op.

🕊 Volk

*Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent.*  
(1 Pet. 2:9-10)

De gemeente wordt hier aangeduid als een heilige natie, een volk van God. De gemeente staat apart van de wereld en is toegewijd aan God. We zijn overgeplaatst uit de macht van de duisternis in het koninkrijk van de Zoon van God (Kol. 1:13). Daarbij is het niet bedoeling dat we ons uitsluitend richten op elkaar, maar juist dat we de grote daden van God verkondigen.

**De Gemeente en de gemeente**

Op dit moment bestaan er vele verschillende denominaties. Het schema hiernaast geeft weer hoe de kerkelijke kaart van Nederland er op dit moment uitziet. Daarbij is de enorme verscheidenheid aan evangelische gemeenten nog niet eens genoemd. Gelukkig is er de wereldwijde Gemeente van Christus! Waar mogelijk willen we actief werken aan de eenheid van dit Lichaam.



De Bijbel spreekt vaak over een plaatselijke gemeente. De brieven in het Nieuwe Testament zijn vaak gericht aan zo'n plaatselijke gemeente. We leren hieruit dat de gemeente in elk geval



bestaat uit een duidelijk aanwijsbare groep mensen. Voor buitenstaanders was het duidelijk of iemand al dan niet deel uitmaakte van deze groep. Hoewel we in de Bijbel nergens lezen dat mensen iets moesten onderteken of beloven als ze lid werden van de gemeente was het wel voor een ieder duidelijk wie er van een gemeente deel uitmaakte.

*En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Markus genoemd werd, waar velen bijeenwaren en baden. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naar toe om te luisteren, van wie de naam Rhodé was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond.*

(Hand. 12:12-14)

*Groet ook de gemeente bij hen aan huis. Groet mijn geliefde Epenetus, die de eersteling is voor Christus van Achaje.*

(Rom. 16:5)

*Groet de broeders die in Laodicea zijn, en Nymfas en de gemeente in zijn huis.*

(Col. 4:15)

### **Waarom de gemeente?**

De gemeente is er niet voor zichzelf, maar voor God. De gemeente mag God vertegenwoordigen op deze aarde. Denk aan de voorbeelden "stad op een berg" en "lamp op een kandelaar". Ook het gezamenlijk God verheerlijken in lofprijzing en aanbidding brengt tot uiting dat we ons in de eerste plaats richten op de eer van God.

Verder vormt de gemeente de "gemeenschap der Heiligen". In Hand. 2 waar wordt gesproken over de eerste christelijke gemeente wordt dit heel praktisch gemaakt. "Zij hadden alles gemeenschappelijk". Dit leert ons dat we ons bezit en onze tijd mogen delen met anderen.

Binnen de gemeente geven en ontvangen we onderwijs. We bidden, delen en vieren. We mogen samen groeien in geloof en in relatie met God en met elkaar. Het mag duidelijk zijn dat dit leven van de gemeente zich niet beperkt tot de wekelijkse samenkomsten.

### **Structuur in de gemeente**

In vrijwel elke gemeente is er een bepaalde structuur. Ook de Bijbel geeft aan dat er binnen de gemeente een bepaalde structuur bestaat. De leiding van gemeente berust bij een duidelijk aanwijsbare groep. De Bijbel spreekt van:

- ✦ voorgangers (Heb. 13:17)
- ✦ oudsten (1 Tim. 5:17, Hand. 14:23, etc.)
- ✦ opzieners (1 Tim. 3:1, Hand. 20:28 en Filip. 1:1)
- ✦ diakenen (1 Tim. 3:8, Filip. 1:1, Hand. 21:8)

In de praktijk zien we dat voor zowel voorgangers als opzieners de naam oudste gebruikt wordt. De oudsten zijn in de gemeente verantwoordelijk voor:

- ✦ Het geestelijk welzijn van de gemeenteleden (Heb. 13:17).
- ✦ Herderlijke taak (pastoraat) en voorbeeldfunctie (1 Pet. 5:1-4).



- ✚ Bijbels gefundeerd onderwijs binnen de gemeente (Hand. 6:4, 20:28-30).
- ✚ Gebed (Hand. 6:4).
- ✚ Oliezalving en gebed voor zieken (Jak. 5:13-16).
- ✚ Uitoefenen van tucht (1 Kor. 5)

### **Israël en de gemeente**

In het heilsplan van God neemt het volk Israël een bijzondere positie in. God heeft met Israël een verbond gesloten. Voor dit volk zijn er in de Bijbel bijzondere beloften te vinden. In de loop van de eeuwen heeft de christelijke kerk een verscheidenheid aan standpunten ten opzichte van het volk van God ingenomen. Er zijn in grote lijnen drie gangbare denkwijzen. In elk van deze theologiën neemt het nieuwe verbond een belangrijke plaats in. Dit is het verbond waar Jezus van spreekt bij de instelling van het avondmaal. Hier wordt teruggewezen naar Jer. 31.

- ✚ De gemeente is in de plaats van Israël gekomen. Het nieuwe verbond is voor de gemeente uit de heidenen.
- ✚ Er zijn twee nieuwe verbonden. Eén voor Israël en één voor de gemeente.
- ✚ Het nieuwe verbond is alleen voor de Messiasbelijdende Joden.

Wij zijn van mening dat de Bijbel ons niet leert dat de gemeente in de plaats van Israël is gekomen. Wel dat Israël voor God ook vandaag nog een belangrijke plaats inneemt (Rom. 11). Het evangelie van verlossing geldt echter voor "eerst de Jood en ook de Griek" (Rom. 1:16).

Met name de Romeinenbrief leert ons veel over onze positie ten opzichte van Israël. Paulus gebruikt het beeld van een wortel met takken. Als christenen uit de heidenen worden we geënt op deze wortel. We zijn losgemaakt van de wilde olijf en geënt op de edele olijf.

In onder andere Gal. 3:14 en Gal.3:22 lezen we dat de "zegen van Abraham tot de heidenen is gekomen". Ook in Rom. 4:9-12 lezen we dat Abraham de vader is van alle gelovigen, zowel Joden als heidenen.





## De eeuwigheid

Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen (...) van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel.

(Heb. 6:1-2)

Uit het bovenstaande tekstgedeelte wordt duidelijk dat het onderwijs van de opstanding der doden en van het eeuwig oordeel behoort tot het fundament. In deze les willen we aan de hand van de Bijbel proberen over de eeuwigheid na te denken. Dit onderwerp gaat eigenlijk verder dan ons verstand bevatten kan. Want de eeuwigheid moeten we ons niet voorstellen als een tijd waar geen einde aan komt. Maar als een bestaan waar tijd totaal afwezig is.

### God is eeuwig

God en de eeuwigheid horen bij elkaar. De Bijbel leert ons dat Hij er altijd al was en er ook altijd zal zijn.

*En Abraham (.....) riep daar de Naam van de HEERE, de eeuwige God, aan.*  
(Gen 21:33)

*Al vóór de bergen geboren waren en u de aarde en de wereld voortgebracht had,  
ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God.*  
(Ps. 90:2)

Eén van de namen die de Bijbel voor God gebuikt is "El Shaddai" wat betekent "de Almachtige" of "de Onoverwinnelijke" of "de Eeuwig alvoorziende". Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Hij degene is in Wie de gehele schepping is samengevat, van het begin tot het einde. Dit wordt weergegeven in Rom. 11:36.

*Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen.  
Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.*  
(Rom. 11:36)

### De mens als beeld en gelijkenis van God

Behalve dat God eeuwig is wordt Hij door de Heer Jezus ook een God van de levenden genoemd en niet van de doden.

*Ik ben de God van Abraham en de God van Izak en de God van Jakob? God is niet een God van doden, maar van Levenden.*  
(Matt. 22:32)

Deze en soortgelijke teksten leren ons dat mensen zoals Abraham, Isaak en Jakob ook op dit moment leven. Wanneer in Genesis gesproken wordt over de schepping van de mens leren we dat de mens gemaakt is naar Gods beeld en naar zijn gelijkenis. God maakte de mens uit het stof van de aarde en blies Zijn levensadem in de neus van de mens. Wanneer gezegd wordt dat we gemaakt zijn naar Gods beeld wijst dat op het zichtbare van ons mensen als



afschaduwning van God. Dat we gemaakt zijn naar gelijkenis van God wijst op het feit dat eeuwigheid door God ook in ons is gelegd. Onze geest zal nooit meer verdwijnen!

*.... de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.  
(2 Kor. 4:18b)*

### **De dood en het dodenrijk**

Zoals in een eerdere les al aangegeven is door de zondeval de dood in de wereld gekomen. Adam en Eva stierven echter niet meteen nadat zij gezondigd hadden. Hun geest stierf direct. Hun lichaam later. Wanneer we als mens sterven vind er een scheiding plaats tussen lichaam en geest. Het lichaam wordt begraven en zal vergaan. De geest van de mens "keert weder tot God".

*:::het stof terugkeert naar de aarde zoals het was, en de geest terugkeert tot God,  
Die hem gegeven heeft.  
(Pred. 12:7)*

Overigens geeft hetzelfde boek Prediker aan dit er op dit punt een wezenlijk verschil is tussen mens en dier.

*Wie merkt op dat de adem van de mensenkinderen naar boven stijgt en de adem van de  
dieren naar beneden daalt naar de aarde?  
(Pred. 3:21)*

Waar is onze geest dan nadat ons lichaam gestorven is? De Bijbel spreekt zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament over het dodenrijk. In het Hebreeuws "Sheol" en in het Grieks "Hades". In het Oude Testament blijkt het dodenrijk niet een plaats te zijn waar men naar verlangt. Ook niet door mensen die God persoonlijk kenden. Dit blijkt onder andere uit diverse psalmen en uit een citaat uit het gebed van Hizkia.

*Immers, het graf zal u niet loven, de dood u niet prijzen; wie in de kuil neerdalen,  
zullen op uw waarheid niet hopen.  
(Jes. 38:18)*

Dit dodenrijk blijkt uit twee gedeelten te bestaan die van elkaar gescheiden zijn door een "grote kloof". We vinden dit Lukas 16:19-31. Het is overigens de vraag of dit gedeelte een gelijkenis is, of dat Jezus hier weergeeft wat de werkelijke situatie van dat moment is. Het wordt hoe dan ook duidelijk dat er sprake is van een plaats van pijniging waar de onrechtvaardigen zich bevinden. En een plaats die aangeduid wordt met "de schoot van Abraham" waar de gestorven gelovigen zich bevinden.

Nadat Christus is opgestaan is dit echter anders geworden. Hij heeft immers de dood overwonnen! En Hij beschikt sindsdien over de sleutels van het dodenrijk.

*En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.  
(Opb. 1:17-18)*





Dit is de reden dat we in het Nieuwe Testament lezen van een andere kijk op de lichamelijke dood, namelijk als een mogelijkheid om vanaf dat moment bij Christus te zijn en dus niet alleen "in de schoot van Abraham".

*Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk; en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste, maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u.*  
(Fil. 1:21-24)

Wanneer we als gelovige sterven (de Bijbel spreekt ook wel over ontslapen) zullen we onze intrek nemen in deze plaats. We zullen "uit het lichaam uitwonen en bij de Heere inwonen". En "met Christus in het Paradijs zijn".

### **Het eeuwige leven**

Voor wie door Christus met God leeft is het eeuwige leven al begonnen. Christus omschrijft zelf wat dat eeuwige leven inhoudt. Met name in het Johannes evangelie kunnen we daar veel over lezen.

*En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die u gezonden hebt.*  
(Joh. 17:3)

Hier wordt echter alleen gewezen op het eeuwige leven van onze geest. Ons lichaam zal ook als wij geloven sterven en vergaan in de aarde. Zoals ook de lichamen van de ongelovigen zullen vergaan. Er zal een moment komen dat de aarde al deze lichamen zal teruggeven. Dus zowel van gelovigen als van ongelovigen.

*.... want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis.*  
(Joh. 5:28-29)

*Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.*  
(1 Kor. 15:22)

Dit moment is de glorieuze wederkomst van de Heer! Wanneer dat moment is aangebroken zal ieder Hem zien in al Zijn heerlijkheid. En zullen wij "in een oogwenk" een geheel nieuw opstandingslichaam krijgen. We zien dit in 1 Thess. 4:13-18.

### **De eeuwige dood**

Hoe verschrikkelijk het ook is, de Bijbel geeft aan dat er ook een eeuwige dood zal zijn. In dit verband wordt er gesproken over de "tweede dood". Een plaats waar eenzaamheid, pijn en met name de volkomen afwezigheid van God kenmerkend zullen zijn. Dit is de plaats die wordt aangeduid met "Gehenna". Uiteindelijk zullen daar de satan en zijn demonen, de dood en het dodenrijk en allen die in dit leven zich niet tot God hebben gewend terecht komen. We lezen hier onder andere over in Opb. 20:11-15.



## **De nieuwe hemel en de nieuwe aarde**

Dat het eeuwige leven niet alleen iets geestelijks is blijkt al uit het feit dat de Bijbel spreekt van een nieuwe aarde. Als het laatste oordeel heeft plaatsgevonden zullen "de eerste hemel en de eerste aarde voorbijgegaan" zijn. (Opb. 21:1) Maar daar zal het niet bij blijven. God zal alle dingen nieuw maken!

(Opb. 21:1-7) En in die nieuwe schepping mogen wij straks voor eeuwig onze plaats innemen.





# Onze geloofsbelijdenis

*Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  
(Johannes 3:16)*

*Psalmzingt de Here, want Hij heeft grootse dingen gedaan; dit worde bekendgemaakt op de ganse aarde.  
(Jesaja 12:5)*

## Inleiding

Het Evangelie van Jezus Christus is nieuws, goed nieuws: het beste en belangrijkste nieuws dat een mens te horen kan krijgen.

Dit Evangelie verkondigt dat de verzoenende dood van Jezus Christus, de opgestane Heer, de enige manier is om God in vrede, liefde en vreugde te kennen.

Dit Evangelie is de centrale boodschap van de Bijbel en vormt de ware sleutel om de Bijbel te begrijpen.

Dit Evangelie identificeert Jezus Christus, de Messias van Israël, als de Zoon van God en God de Zoon, de tweede Persoon van de Heilige Drie-eenheid, die door zijn menswording, bediening, dood, opstanding en hemelvaart de verlossende wil van de Vader heeft vervuld. Dat Hij zou sterven voor zonden en zou opstaan uit de dood is van tevoren beloofd door de profeten en bevestigd door ooggetuigen. Op Gods eigen tijd en op Gods eigen wijze zal Jezus Christus terugkeren als verheerlijkte Heer en Rechter van allen (1Thess.4:13-18; Matth.25:31-32). Nu geeft Hij de Heilige Geest van de Vader aan allen die werkelijk van Hem zijn. De drie Personen van de Drie-eenheid werken zo samen in het werk van het verlossen van zondaren.

Dit Evangelie toont Jezus Christus als de levende Redder, de Meester, het Leven en de Hoop van iedereen die zijn vertrouwen op Hem stelt. Het zegt ons dat de eeuwige bestemming van alle mensen afhangt van de vraag of ze een relatie van verlossing hebben met Jezus Christus.

Dit Evangelie is het enige Evangelie: er bestaat geen ander; en het veranderen van de inhoud ervan staat gelijk aan het vervormen en zelfs het vernietigen van die inhoud. Dit Evangelie is zo eenvoudig dat kleine kinderen het kunnen begrijpen, en het is zo diepgaand dat zelfs de studies van de meest wijze theologen de rijkdom ervan nooit uitputtend kunnen behandelen. Alle christenen zijn geroepen tot eenheid in liefde en tot eenheid in waarheid. Als evangelicalen, die hun naam aan het Evangelie zelf ontlene, vieren we dit geweldige goede nieuws van Gods verlossende werk in Jezus Christus als de werkelijke band van christelijke eenheid, of het nu gaat om de band tussen georganiseerde kerken en denominaties of tussen de vele interkerkelijke samenwerkingsprojecten van christenen met elkaar.

De Bijbel verklaart dat alle mensen die werkelijk vertrouwen op Christus en op zijn Evangelie, door genade zoons en dochters van God zijn en daarom onze broeders en zusters in Christus zijn.

Allen die gerechtvaardigd zijn, ervaren/ontvangen verzoening met de Vader, volledige vergeving van zonden, overgang van het koninkrijk van de duisternis naar het Koninkrijk van het licht, de realiteit een nieuw schepsel in Christus te zijn, en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij hebben toegang tot de Vader, met alle vrede en vreugde die dat met zich meebrengt.



Het Evangelie vereist van alle gelovigen aanbidding, hetgeen betekent: voortdurende lofprijzing en dankzegging jegens God, onderwerping aan alles wat Hij heeft geopenbaard in zijn geschreven Woord, een op gebed gebaseerde afhankelijkheid van Hem, en waakzaamheid, opdat zijn waarheid niet, ook al zou het maar onopzettelijk gebeuren, wordt bezoedeld of afgezwakt.

Het is een voorrecht van de hoogste orde, anderen te vertellen over de vreugde en hoop van dit Evangelie. Het is ook een blijvende verplichting, want de Grote Opdracht van Jezus Christus geldt nog steeds: verkondig het Evangelie overal, zei Hij, door te onderwijzen, te dopen en discipelen te maken.

Door de volgende verklaring te onderschrijven verklaren we onze toewijding aan deze opdracht, en daarmee onze trouw aan Christus Zelf, aan het Evangelie zelf, en aan elkaar als gezamenlijke evangelicale gelovigen.

### **Het Evangelie**

Dit Evangelie van Jezus Christus, dat God toont in de onfeilbare Schriften, combineert Jezus' eigen verkondiging van de huidige realiteit van Gods Koninkrijk met het verslag van de apostelen over de Persoon, de plaats en het werk van Christus, en over hoe dit aan zondige mensen ten goede komt. Het hart van het Evangelie is dat onze heilige, liefhebbende Schepper, geconfronteerd met menselijke vijandigheid en opstandigheid, er in zijn eigen vrijheid en trouw voor heeft gekozen onze heilige, liefdevolle Verlosser en Hersteller te worden. De Vader heeft de Zoon gestuurd om de Verlosser van de wereld te zijn (1Joh.4:14); door Gods enige Zoon is zijn enige verlossingsplan ten uitvoer gebracht. Daarom verkondigde Petrus: 'En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden' (Hand.4:12). En Christus Zelf leerde: 'Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij' (Joh.14:6).

Het Evangelie geeft ons te kennen dat wij mensen, die gemaakt waren om gemeenschap met God te hebben, van nature - dat wil zeggen: 'in Adam' (1Kor.15:22) - dood zijn in zonde, niet reagerend op en afgescheiden van onze Maker. Voortdurend verdraaien wij zijn waarheid, overtreden wij zijn wetten, bagatelliseren wij zijn doelen en normen, en schenden we zijn heiligheid door onze onheiligheid, zodat we werkelijk 'zonder hoop en zonder God in de wereld zijn' (Rom.1:18-32; 3:9-20; Ef.2:1-3,12). Maar in zijn genade nam God het initiatief ons met Zichzelf te verzoenen door het zondeloze leven en de plaatsvervangende dood van zijn geliefde Zoon (Ef.2:4-10; Rom.3:21-24).

De Vader zond de Zoon om ons te bevrijden van de heerschappij van zonde en van Satan, en om ons kinderen en vrienden van God te maken. Jezus betaalde onze straf in onze plaats aan het kruis. Hij vervulde de vergeldingseisen van Gods gerechtigheid, door zijn bloed als offer te laten vloeien en daardoor rechtvaardiging mogelijk te maken voor iedereen die op Hem vertrouwt (Rom.3:25-26). De Bijbel beschrijft deze geweldige plaatsvervangende handeling als de bewerkstelling van de verkrijging van een losprijs, verzoening, verlossing, genoegdoening, en de overwinning op boze machten (Matth.20:28; 2Kor.5:18-21; Rom.3:23-25; Joh. 12:31; Kol.2:15). We zijn erdoor verzekerd van een herstelde relatie met God, een relatie die vergeving en vrede voortbrengt, aanvaarding door en toegang tot God, en adoptie in de familie van God (Kol.1:20; 2:13-14; Rom.5:1-2;



Gal.4:4-7; 1Petr.3:18). Het geloof in God en in Christus, waartoe het Evangelie ons oproept, is een vertrouwend uitgaan van ons hart om ons deze belofde en aangereikte privileges eigen te maken.

Verder verkondigt dit Evangelie de lichamelijke opstanding, de hemelvaart en de troonsbestijging van Jezus als bewijs van de kracht van het offer dat Hij eens en voor altijd voor ons heeft gebracht, van de realiteit van zijn huidige persoonlijke bediening voor ons, en van de zekerheid van zijn toekomstige wederkomst om ons in zijn heerlijkheid te doen delen (1Kor.15; Hebr.1:1-4; 2:1-18; 4:14-16; 7:1-10:25). Wanneer gelovigen een leven van geloof leiden op de manier die in het Evangelie wordt beschreven, worden ze verenigd met hun opgestane Heer, hebben ze omgang met Hem, en richten hun blik op Hem, in berouw en met de hoop dat de Heilige Geest hun kracht zal geven, zodat ze voortaan niet zullen zondigen maar Hem waarlijk zullen dienen.

Gods rechtvaardiging van degenen die op Hem vertrouwen, is volgens het Evangelie een beslissende overgang, hier en nu; een overgang van een situatie van veroordeling en toorn vanwege hun zonden, naar een situatie van aanvaarding en gunstbetoon dankzij Jezus' vlekkeloze gehoorzaamheid, die een hoogtepunt bereikte in zijn vrijwillige dood, waarin Hij onze zonden droeg. God 'rechtvaardigt de goddelozen' (Rom.4:5) door hun rechtvaardigheid toe te schrijven (toe te kennen, aan te rekenen, toe te rekenen) en hun niet langer hun zonden aan te rekenen (Rom.4:1-8). Door geloof in Christus alleen ontvangen zondaren 'de gave der gerechtigheid' (Rom.1:17; 5:17; Fil.3:9), en zo worden ze 'gerechtigheid Gods' in Hem die voor hen 'tot zonde gemaakt' werd (2Kor.5:21).

Zoals God aan Christus onze zonden heeft toegerekend, zo heeft Hij in zijn rechtvaardigheid ons in Christus rechtvaardig verklaard. Dit is rechtvaardiging door de toerekening van Christus' rechtvaardige verdienste. Het enige wat wij bijdragen aan de transactie is de behoefte die wij daaraan hebben. Ons geloof in de gevende God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, is zelf de vrucht van Gods genade. Geloof verbindt ons in de verlossing met Jezus, maar aangezien het de erkenning inhoudt dat we zelf niets verdienen, belijden we dat het geen werk van verdienste is.

Het Evangelie verzekert ons ervan dat allen die hun leven aan Jezus Christus hebben toevertrouwd, opnieuw-geboren kinderen van God zijn (Joh.1:12). De Heilige Geest woont in hen, geeft hun kracht en verzekert hen van hun positie en hoop (Rom.7:6, 8:9-17). Vanaf het moment dat we werkelijk in Christus geloven, verklaart de Vader dat we gerechtvaardigd zijn in Hem en begint Hij ons gelijkvormig te maken aan zijn beeld. Oprecht geloof houdt in dat we erkennen dat Jezus Heer is en dat we afhankelijk zijn van Jezus als Heer. Dat geloof komt tot uitdrukking in groeiende gehoorzaamheid aan Gods geboden, al voegt dit niets toe aan de grondslag van onze rechtvaardiging (Jak.2:14-26; Hebr.6:1-12).

Door zijn heiligende genade werkt Christus in ons door het geloof, vernieuwt Hij onze gevallen natuur en leidt Hij ons naar werkelijke volwassenheid, de mate van ontwikkeling die wordt bedoeld met 'volheid van Christus' (Ef.4:13). Het Evangelie roept ons op te leven als gehoorzame dienstknechten van Christus en als zijn afgezanten in de wereld, die rechtvaardig leven, genade en barmhartigheid liefhebben en iedereen die behoeftig is helpen, op die manier proberend te getuigen van het Koninkrijk van Christus. Wanneer de gelovige sterft, neemt Christus hem of haar tot Zich (Fil.1:21) om onvoorstelbare vreugde te ervaren in de onophoudelijke aanbidding van God (Openb.22:1-5).

In de volste betekenis van het woord houdt verlossing in: verlossing van de schuld van zonde in het verleden, van de macht van zonde in het heden, en



van de aanwezigheid van zonde in de toekomst. Gelovigen kunnen dus nu reeds iets proeven van de vreugde van verlossing, maar ze wachten nog steeds op de volheid van die verlossing (Marc.14:61-62; Hebr.9:28). Verlossing is een realiteit van de Drie-eenheid, geïnitieerd door de Vader, ten uitvoer gebracht door de Zoon, en toegepast door de Heilige Geest. Verlossing heeft een wereldwijde dimensie, want het is Gods plan gelovigen te verlossen uit elke stam en uit elke taal (Openb.5:9) om zijn Gemeente te zijn, een nieuwe mensheid, het volk van God, het lichaam en de bruid van Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest. Al de erfgenamen van de definitieve verlossing worden hier en nu geroepen om hun Heer en elkaar te dienen in liefde, te delen in het lijden van Jezus, en samen te werken in het bekendmaken van Christus aan de gehele wereld.

Het Evangelie maakt ons duidelijk dat iedereen heeft gezondigd, en dat daarom allen die Christus niet ontvangen, geoordeeld zullen worden op grond van wat ze verdienen, gemeten naar de norm van Gods Wet, en dat hun een eeuwige vergeldingsstraf te wachten staat.

### **Eenheid in het Evangelie**

Christenen wordt opgedragen elkaar lief te hebben, ondanks verschillen in ras, geslacht, privileges, en sociale, politieke en economische achtergronden (Joh.13:34-35; Gal.3:28-29), en om waar mogelijk eensgezind te zijn (Joh.17:20-21; Fil.2:2; Rom.14:1-15:13). We weten dat onenigheden tussen christenen ons getuigenis in de wereld belemmeren, en het is ons verlangen dat er een groter wederzijds begrip zal zijn en dat we in meer liefde de waarheid zullen spreken. Ook weten we dat we als beheerders van Gods geopenbaarde waarheid geen enkele vorm van leerstellige onverschilligheid of relativisme of pluralisme kunnen aanvaarden waarmee Gods waarheid wordt opgeofferd voor een valse vrede.

Over leerstellige onenigheden moet gediscussieerd worden. Het is waardevol een dialoog te voeren om tot wederzijds begrip te komen en, indien mogelijk, de verschillen te verkleinen. Dat geldt helemaal wanneer wij als expliciet doel belijden: eenheid in fundamentele zaken, vrijheid in secundaire zaken, en in alle dingen liefde voor elkaar.

In de afgelopen alinea's is een poging ondernomen om te formuleren wat naar de mening van evangelicalen van primair en essentieel belang is in het Evangelie. Om tot een nuttige dialoog te komen is het echter niet alleen noodzakelijk dat we een liefdevolle houding hebben in de manier waarop we ons opstellen, maar ook dat we duidelijk zijn in onze formuleringen. Onze uitgebreide analyse van rechtvaardiging uit geloof alleen door Christus alleen, geeft aan dat het onze overtuiging is dat de waarheid van het Evangelie van cruciaal belang is, en dat die niet altijd goed wordt begrepen en op de juiste manier wordt onderschreven. We willen, uit liefde voor Gods waarheid en de Gemeente van Christus, de kernpunten van wat we hierboven hebben gezegd voor alle duidelijkheid nogmaals verwoorden. Wij doen dat in de vorm van specifieke verklaringen en ontkenningen die betrekking hebben op het Evangelie en op onze eenheid in dat Evangelie en in Christus.

### **Verklaringen en ontkenningen**

1. We verklaren dat het Evangelie dat aan de Kerk is toevertrouwd, in de allereerste plaats Gods Evangelie is (Marc.1:14; Rom.1:1). God is de Auteur ervan, en Hij openbaart het aan ons in en door zijn Woord. Het gezag en de waarheid van het Evangelie berust op Hem alleen.



- We ontkennen dat de waarheid of het gezag van het Evangelie voortkomt uit welk menselijk inzicht of bedenksel dan ook (Gal.1:1-11). Ook ontkennen we dat de waarheid of het gezag van het Evangelie berust op het gezag van welke specifieke kerk of welk menselijk instituut dan ook.
2. We verklaren dat het Evangelie de verlossende kracht van God is, daarin dat het Evangelie verlossing bewerkstelligt voor iedereen die gelooft, zonder onderscheid (Rom.1:16). Deze doeltreffendheid van het Evangelie berust op de kracht van God Zelf (1Kor.1:18). We ontkennen dat de kracht van het Evangelie berust op de welbespraaktheid van de predikant, de bekwaamheid van de evangelist, of de overtuigingskracht van verstandelijke redenering (1Kor.1:21; 2:1-5).
  3. We verklaren dat het Evangelie verklaart dat alle mensen zich in een staat van zondige opstandigheid tegenover God bevinden, die, als daarin geen verandering komt, voor ieder persoon zal leiden tot eeuwige verlorenheid onder Gods veroordeling. We ontkennen elke afwijzing van de zondigheid van de menselijke natuur of elke bewering van de natuurlijke goedheid, of goddelijkheid, van het menselijk ras.
  4. We verklaren dat Jezus Christus de enige weg tot verlossing is, de enige Middelaar tussen God en de mensheid (Joh.14:6; 1Tim.2:5). We ontkennen dat ook maar iemand gered wordt op enige andere manier dan door Jezus Christus en zijn Evangelie. De Bijbel biedt geen hoop dat oprechte gelovigen van andere religies gered zullen worden zonder een persoonlijk geloof in Jezus Christus.
  5. We verklaren dat de Kerk de opdracht heeft gekregen van God en daardoor de heilige plicht heeft het Evangelie te prediken aan alle levende personen (Luk.24:47; Matth.28:18-19). We ontkennen dat er ook maar één specifieke groep personen is, die - wat de etnische of culturele identiteit ervan ook is - genegeerd of overgeslagen mag worden in de prediking van het Evangelie (1Kor.9:19-22). God heeft een wereldwijde Kerk voor ogen die bestaat uit mensen van elke stam, taal en natie (Openb.7:9).
  6. We verklaren dat geloof in Jezus Christus als het Goddelijk Woord (of Logos, Joh.1:1), de tweede Persoon van de Drie-eenheid, eeuwig en één in wezen met de Vader en de Heilige Geest (Hebr.1:3), van fundamenteel belang is voor geloof in het Evangelie.
  7. We ontkennen dat een visie op Jezus Christus waarin zijn ten volle God-zijn wordt gereduceerd of afgewezen, het geloof van het Evangelie is of voldoende zal zijn tot verlossing. We verklaren dat Jezus Christus God is, geworden tot vlees (Joh.1:14). Als afstammeling van David, geboren uit een maagd (Rom.1:3), had Hij een echte menselijke natuur, was Hij onderworpen aan de Wet van God (Gal.4:5), en was Hij in alle opzichten zoals wij, met uitzondering van zonde (Hebr. 2:17; 7:26-28). We verklaren dat geloof in het werkelijke mens-zijn van Jezus Christus van essentieel belang is voor geloof in het Evangelie.





We ontkennen dat ook maar iemand die het mens-zijn van Christus, zijn vleeswording of zijn zondeloosheid ontkent, of die verkondigt dat deze waarheden niet essentieel zijn voor het Evangelie, gered zal worden (1Joh.4:2-3).

8. We verklaren dat het verzoeningswerk van Christus, waarmee Hij, in zijn gehoorzaamheid, een volmaakt offer bracht, en daarmee de Vader genoegdoening verschafte door te betalen voor onze zonden en door Gods gerechtigheid te bevredigen in overeenstemming met Gods eeuwige plan, een essentieel onderdeel van het Evangelie vormt. We ontkennen dat enige visie op het verzoenoffer waarin Christus' genoegdoening van Gods gerechtigheid, plaatsvervangend voor gelovigen bewerkstelligd, wordt afgewezen, verenigbaar is met de leer van het Evangelie.
9. We verklaren dat het verlossende werk van Christus zowel zijn leven omvatte als de dood die Hij in onze plaats stierf (Gal.3:13). We verklaren dat geloof in de volmaakte gehoorzaamheid van Christus waardoor Hij voor ons alle verplichtingen van de Wet van God vervulde, essentieel is voor het Evangelie. We ontkennen dat onze verlossing louter of exclusief is bewerkstelligd door de dood van Christus, zonder te verwijzen naar zijn leven of zijn volmaakte rechtvaardigheid.
10. We verklaren dat de lichamelijke opstanding van Christus uit de dood van essentieel belang is voor het bijbelse Evangelie (1Kor. 15:14). We ontkennen de geldigheid van ieder zogenaamd Evangelie waarin de historische realiteit van de lichamelijke opstanding van Christus wordt ontkend.
11. We verklaren dat de bijbelse leer van rechtvaardiging alleen uit geloof door Christus alleen essentieel is voor het Evangelie (Rom. 3:28; 4:5; Gal.2:16). We ontkennen dat ook maar iemand het bijbelse Evangelie kan geloven en tegelijkertijd de apostolische leer van rechtvaardiging alleen uit geloof door Christus alleen kan afwijzen. Ook ontkennen we dat er meer dan één waarachtig Evangelie bestaat (Gal.1:6-9).
12. We verklaren dat de leer van de toerekening van zowel onze zonden aan Christus als van zijn rechtvaardigheid aan ons, waardoor onze zonden volledig worden vergeven en waardoor we volledig aanvaard kunnen worden, essentieel is voor het bijbelse Evangelie (2Kor.5:19-21). We ontkennen dat we gerechtvaardigd worden doordat de rechtvaardigheid van Christus in ons gegoten is, of door gerechtigheid waarvan wordt gedacht dat zij zich in onszelf bevindt.
13. We verklaren dat de rechtvaardigheid van Christus waardoor we gerechtvaardigd zijn volledig die van Hemzelf is, dat Hij die zonder ons bewerkstelligd heeft, in en door zijn volmaakte gehoorzaamheid. Deze rechtvaardigheid is ons toegerekend of aan ons toegeschreven door de rechterlijke verklaring van God, als de enige basis van onze rechtvaardiging (Gal.2:16; Ef.2:8-9; Tit.3:5).



We ontkennen dat enig werk dat we doen in welke fase van ons leven dan ook, iets bijdraagt aan de verdienste van Christus of voor ons enige waarde verwerft die zou kunnen bijdragen aan de grondslag van onze rechtvaardiging (Gal.2:16; Ef.2:8-9; Tit.3:5).

14. We verklaren dat, terwijl de Heilige Geest in alle gelovigen woont en alle gelovigen zich in het proces van heiligmaking bevinden en gelijkvormig worden gemaakt aan het beeld van Christus, toch deze gevolgen van rechtvaardiging niet de grondslag van die rechtvaardiging vormen. God verklaart ons rechtvaardig, vergeeft onze zonden en neemt ons aan als zijn kinderen, door zijn genade alleen, en door geloof alleen, enkel en alleen vanwege Christus, toen wij nog zondaren waren (Rom.4:5).  
We ontkennen dat gelovigen eerst in hun leven rechtvaardig moeten worden door middel van hun samenwerking met Gods levensveranderende genade, alvorens God hen in Christus gerechtvaardigd zal verklaren. We worden gerechtvaardigd terwijl we nog zondaren zijn.
15. We verklaren dat verlossend geloof resulteert in heiliging, de verandering van het leven in een toenemende gelijkvormigheid aan Christus door de kracht van de Heilige Geest. Heiliging houdt voortgaande bekering in, een leven waarin de gelovige zich afkeert van zonde en Jezus Christus gaat dienen in een dankbaar vertrouwen op Hem als persoonlijke Heer en Meester (Gal.5:22-25; Rom.8:4,13-14). We wijzen af elke visie op rechtvaardiging die rechtvaardiging afscheidt van onze heiligmakende eenheid met Christus en van onze steeds verdergaande gelijkvormigheid aan zijn beeld, hetgeen plaatsvindt door middel van gebed, berouw, het dragen van ons kruis, en leven in de Geest.
16. We verklaren dat verlossend geloof inhoudt dat we bewust instemmen met de inhoud van het Evangelie, dat we onze eigen zondigheid en behoefte erkennen, en dat we persoonlijk vertrouwen op Christus en zijn werk.  
We ontkennen dat verlossend geloof niet meer is dan een mentale aanvaarding van het Evangelie, en dat onze rechtvaardiging kan worden veiliggesteld door een puur uiterlijke geloofsbelijdenis. Verder ontkennen we dat enig element van verlossend geloof een verdienstelijk werk is of dat we er onze verlossing mee verdienen.
17. We verklaren dat, alhoewel de ware leer van wezenlijk belang is voor geestelijke gezondheid en welzijn, wij er niet door worden gered. Leer is nodig om ons duidelijk te maken hoe we door Christus kunnen worden gered, maar het is Christus die redt.  
We ontkennen dat de leerstellingen van het Evangelie kunnen worden afgewezen zonder dat dat schadelijke consequenties heeft. Ontkenning van het Evangelie leidt tot geestelijk verderf en stelt ons bloot aan Gods oordeel.
18. We verklaren dat Jezus Christus zijn volgelingen opdraagt het Evangelie aan alle levende personen te verkondigen, altijd en overal evangeliserend, en gelovigen tot discipelen makend binnen de gemeenschap van de Kerk/Gemeente. Een volledig en trouw getuigenis



over Christus houdt ook in: het geven van een persoonlijk getuigenis, het dopen door onderdompeling, een Godvruchtig leven, en handelingen van barmhartigheid en liefdadigheid tegenover onze naaste. Zonder zo'n getuigenis blijkt de prediking van het Evangelie vruchteloos.

We ontkennen dat het getuigenis dat we geven in ons persoonlijk doen en laten, door een godvruchtig leven en door handelingen van barmhartigheid en liefdadigheid tegenover onze naasten, evangelisatie kan zijn wanneer niet ook het Evangelie wordt verkondigd.

19. We verklaren dat in het heilsplan van God een bijzondere plaats is ingeruimd voor het volk Israël. De gemeente is geworteld in Israël. God houdt zijn beloften aan dit volk staande en blijft het trouw.

### **Dit is waar wij voor staan**

Als evangelicalen die verenigd zijn in het Evangelie, beloven wij over elkaar te waken en voor elkaar te zorgen, voor elkaar te bidden en elkaar te vergeven, en ons overal in liefde en waarheid naar Gods volk uit te strekken, omdat we één familie zijn, één in de Heilige Geest, en één in Christus.

Eeuwen geleden werd terecht gezegd dat er eenheid moet zijn in dingen die noodzakelijk zijn, vrijheid in dingen die minder noodzakelijk zijn, en in alle dingen liefde. Wij beschouwen al deze waarheden van het Evangelie als noodzakelijk.

God, de Auteur van de waarheid en genade van dit Evangelie, door Jezus Christus, over wie het Evangelie gaat en die onze Heer is, zij eer en eerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.



## Gemeentevisie

### **Gered door Jezus ,geleid door de Geest, gezonden in de wereld**

In dit document verwoorden we onze visie voor de gemeente. Het is ons verlangen dat de gemeente zal groeien in geloof, in relatie en in aantal. Daarbij is Jezus Christus ons fundament. Weten we ons gered door het offer dat Hij bracht. Weten we ons geleid door de Heilige Geest. En worden we gezonden in de wereld om het Evangelie bekend te maken.

Activiteiten die binnen de gemeente plaatsvinden dienen te vallen binnen het raamwerk van deze visie

De visie is gebaseerd op zes pijlers, te weten:

- ✦ Discipelschap
- ✦ Gavengericht gemeente zijn
- ✦ Leiderschap
- ✦ Missionair gemeente zijn
- ✦ Viering
- ✦ Eenheid



## Discipelschap

*11 En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, 12 om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst.*

*Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, 13 totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.*

*14 Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. 15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.  
(Efeze 4:11-15)*

Onze visie op discipelschap in de gemeente is:.....

1. ....dat er na persoonlijke bekering, een proces op gang komt van groei naar geestelijke volwassenheid.
2. ....dat alle gelovigen zich toewijden aan de Here Jezus wat zich uit in alle facetten van hun leven.
3. ....dat discipelschap een levenslang leerproces is waarin gelovigen elkaar stimuleren en elkaar tot voorbeeld zijn.
4. ....dat we Gods Geest de ruimte willen geven om ons te vormen

## Gavengericht gemeente zijn

*10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.  
(1 Petrus 4:10)*

Wij geloven:.....

1. ....dat God elke gelovige geestesgaven en persoonlijke bekwaamheden heeft gegeven met het doel om Hem en elkaar te dienen en op te bouwen tot eer van Zijn naam.

Onze visie op een gavengerichte gemeente is dat:.....

2. .... wij een gemeenschap willen zijn waarin ieder lid betrokken is bij de opbouw van de gemeente, met een taak die het beste bij hem of haar past.
3. .... het geen automatisme is dat iemand zijn maatschappelijke functie ook in de gemeente uitoefent. Wij vinden het zeer wenselijk dat iemand zijn geestesgaven ontdekt en op de juiste plaats inzet.
4. .... onderwijs in de gemeente er mede erop gericht dient te zijn dat mensen hun geestesgaven ontdekken, ontwikkelen en inzetten ten dienste van God en Zijn gemeente.
5. .... leidinggevende taken zoveel mogelijk worden uitgeoefend door leden wier gavenprofiel aansluit bij de taak die zij vervullen.
6. .... sommige taken ook gewoon gedaan moeten worden, volgens het principe "doe wat je handen vinden om te doen", los van iemands geestesgaven.



## Leiderschap

*12 Toen Hij hun voeten gewassen had, deed Hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar Zijn plaats. 'Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb?' vroeg Hij. 13 'Jullie zeggen altijd "meester" en "Heer" tegen mij, en terecht, want dat ben Ik ook. 14 Als Ik, jullie Heer en jullie Meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. 16 Waarachtig, Ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. 17 Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. (Joh. 13:12-17)*

Onze visie op leiderschap binnen de gemeente is dat:.....

1. ....leiderschap is gericht op het dienen van God en Zijn Gemeente.
2. ....van leiders verwacht mag worden dat ze een voorbeeld zijn in het liefhebben en volgen van de Here Jezus Christus .Hij staat centraal in hun handelen en denken en dat dragen zij uit in hun omgeving.
3. ....mensen die, op welk niveau dan ook, leiding geven aan de gemeente transparant moeten zijn in hun leefwijze.
4. ....leiderschap ruimte biedt voor brede inzichten en evenwichtig is.
5. ....leiderschap studie van Gods Woord tot kennis, opbouw en evenwichtigheid
6. stimuleert.
7. ....mensen die in de Gemeente een leidinggevende taak hebben weten zich door elkaar gesteund.
8. ....leiders zorg dragen voor een goede en open communicatie in de gemeente en dat structuren helder zijn.
9. ....dat leiders anderen opleiden i.v.m. continuïteit en persoonlijke groei.
10. ....dat de gemeente geen democratische instelling is, maar dat God oudsten aanstelt in de gemeente om de koers en richting te bepalen. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de visie en de daaraan gekoppelde strategie en houden goed overzicht op het huidig functioneren.
11. ....leiderschap binnen Jozua geen ruimte biedt voor dwang of manipulatie, wel voor Bijbelse tucht

## Missionair

*18 Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.' (Mattheus 28: 18-20 )*

Onze visie op de missionaire taak van de gemeente is dat:.....

1. ....alle gelovigen zich bewust zullen zijn van het feit dat ieder mens voor God
2. belangrijk is.
3. ....elke gelovige vanuit zijn/haar persoonlijke relatie met Jezus Christus het verlangen heeft om aan anderen buiten de gemeente in woord en daad de liefde van God te laten zien in het dagelijkse leven.
4. ....mensen met een specifieke gave voor evangelisatie deze ontwikkelen en inzetten. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ook gemeenteleden die deze specifieke gave niet hebben op eigen wijze worden gestimuleerd zich hierin te ontwikkelen.



5. ....we naast evangelisatie-acties als gemeente ook steeds bezig zijn met
6. relatiegerichte evangelisatie.
7. ....proclamatie van het Evangelie nauw moet aansluiten bij de belevingswereld van de hedendaagse mens, zonder compromissen te doen aan de inhoud van de boodschap.
8. ....het bereiken van verloren mensen een doordringend doel van de gemeente dient te zijn.
9. ....wij ons primair richten op de Alblasserwaard.
10. ....wij in voorkomende gevallen middelen ter beschikking stellen voor mensen uit ons midden die zich geroepen weten voor zending.
11. ....we naar onze omgeving het geloof uitdragen dat Israel een onvervangbare plaats inneemt in Gods heilsplan.
12. ....we ons actief inzetten voor de Lijdende Kerk.

## Viering

*10 En ook: 'In het begin hebt u, Heer, de aarde gegrondvest,  
en de hemel is het werk van uw handen.  
(Hebreeën 1:10)*

Onze visie op viering binnen de gemeente is dat:.....

1. ....alle gelovigen een levende relatie met de Here Jezus Christus onderhouden, wat tot uiting komt in hun persoonlijke leven en in de samenkomsten.
2. ....de eer van God altijd centraal staat in iedere aanbiddingvorm die we in de gemeente zullen hanteren.
3. ....we vanuit de Bijbelse opdracht als gemeente bijeen komen in de vorm van eigentijdse wekelijkse samenkomsten en met elkaar de christelijke feestdagen vieren en elkaar hierin opbouwen.
4. ....dat elke gelovige actief meedoet aan lofprijzing, aanbidding en aandacht ontwikkelt voor het Woord.
5. ....tijdens de samenkomst de Heilige Geest de ruimte krijgt waarbij het belang van goede orde niet uit het oog mag worden verloren.
6. ....het avondmaal een bijzondere vorm van viering is die regelmatig plaatsvindt zowel in de gemeente als in de kringen.
7. ....wij ruimte bieden aan vieringen waarin doop door onderdompeling centraal staat, zodat ten overstaan van de gemeente de dopeling laat zien dat hij zijn oude leven heeft afgelegd en het nieuwe aangedaan heeft.
8. ....Gods aanwezigheid tijdens de samenkomst door een ieder mag worden ervaren.
9. ....de samenkomsten eigentijds zijn en kwaliteit uitstralen zonder dat dit een doel op zich wordt.
10. ....wij ruimte bieden aan het vieren van persoonlijke hoogtijdagen in de gemeente zoals bijvoorbeeld het huwelijk of een jubileum.
11. ....naast de reguliere wekelijkse samenkomst er ook samenkomsten zijn voor specifieke doelen en doelgroepen, zoals jongeren.



## Eenheid

*21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. 22 Ik heb hen laten delen in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij: 23 Ik in hen en U in Mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden, en dat U hen liefhad zoals U Mij liefhad. (Johannes 17:21-23 )*

Onze visie op eenheid binnen de gemeente is dat:.....

1. ....het normaal is voor iedere gelovige dat hij de samenkomsten bijwoont.
2. ....iedere gelovige anderen nodig heeft en tegelijkertijd voor anderen van betekenis kan zijn en daarom deel uitmaakt van een kleine groep of kring.
3. ....echte gemeenschap niet het gevolg is van verplichtingen, maar van het liefhebben van God en van elkaar.
4. ....vanuit het liefhebben van God en van elkaar de kringleden elkaar bemoedigen, elkaar ondersteunen en zoveel als mogelijk voor elkaar zorgen.
5. ....we waar mogelijk ook mensen buiten de gemeente praktische hulp geven en hen zo iets laten proeven van wat christelijke gemeenschap is.
6. ....gemeenschap zich niet beperkt tot de eigen gemeente, maar ook kerkelijke grenzen overschrijdt en zo anderen waar nodig en mogelijk ondersteunt en bemoedigt.





## Lid worden van de gemeente Jozua

---

Bij de info-balie kunt u een zogenaamde "Wegwijzer" krijgen. In deze wegwijzer vind u allerlei informatie over de gemeente. Ook over lidmaatschap. Onderstaande tekst komt uit deze wegwijzer.

Lidmaatschap staat open voor iedereen die Jezus Christus als persoonlijke Verlosser heeft aangenomen; dus voor hen die christen zijn. Als u lid wilt worden van de gemeente Jozua, vult u daarvoor een inschrijfformulier in (beschikbaar via de infobalie). Het formulier kan worden ingeleverd bij de infobalie of opgestuurd naar het secretariaat, Ampèrestraat 4, 2952 AA Alblasserdam. Vanaf dat moment bent u aspirant-lid.

Via het secretariaat zult u vervolgens een uitnodiging ontvangen voor de Open Kring-avonden. Van aspirant-leden verwachten wij dat zij de circa tien bijeenkomsten van de Open Kring bijwonen (of bijgewoond hebben), zodat zij op de hoogte zijn van waar de gemeente Jozua voor staat.

Nadat u de Open Kring volledig heeft gevolgd, wordt u verzocht om een huiskring te kiezen en zult u worden uitgenodigd door de desbetreffende kringleiders voor een lidmaatschapsgesprek. Na dit gesprek en met wederzijds goedvinden, kunt u dan als gemeentelid worden voorgesteld in een zondagse dienst.

Gedoopt zijn door onderdompeling is geen voorwaarde voor lidmaatschap, maar wel een Bijbelse aangelegenheid waarvan wij verwachten dat onze leden die serieus zullen overdenken en daar te zijner tijd toe zullen overgaan. Ook wordt van ieder lid gevraagd actief te zijn in de gemeente met de gaven en talenten die God hem/haar heeft gegeven en zich aan te sluiten bij een huiskring.



## Wat verwachten we van elkaar?

---

Tijdens één van de kringavonden rondom het thema "De Gemeente" werd deze vraag gesteld: "Wat verwacht de gemeente van mij, en wat mag ik van de gemeente verwachten?". Een heel terechte en duidelijke vraag. Het is belangrijk om helder te hebben wat we van elkaar verwachten. Dat kan teleurstellingen voorkomen.

Als lid van de gemeente mag u iets van de gemeente verwachten. Wanneer we de gemeente zien als het huisgezin van God is de gemeente het huis waarin we verblijven. En net zoals binnen een gezond gezin willen we zorg voor elkaar dragen.

Concreet betekent dit dat we in moeilijke tijden en in tijden waarin het goed gaat er voor elkaar willen en moeten zijn. Er is binnen de gemeente altijd ruimte om op een open maar ook vertrouwelijke manier uw zorgen, verdriet, moeiten en vragen te delen. Daar zijn we broers en zussen voor. Ook in praktische zaken zoals op materieel en financieel gebied kunt u indien nodig steun vragen aan de gemeente.

Het verlenen van onderlinge steun is niet voorbehouden aan een aantal specifieke mensen in de gemeente. Met dat laatste is ook meteen aangegeven wat wij van u verwachten. We zouden graag zien dat u zoveel als mogelijk is wilt delen. We dienen met elkaar een God die graag geeft. Zo mogen wij ook geven aan elkaar. In de eerste plaats aandacht, liefde en gebed voor elkaar. Maar ook de inzet van uw eigen specifieke mogelijkheden en gaven ten gunste van de gemeente. Daarnaast mag het duidelijk zijn dat het geld kost om het werk in de gemeente door te kunnen laten gaan. Dus ook op dit gebied verwachten we uw steun.

Tenslotte nog dit. De gemeente Jozua is geen perfecte gemeente. Er gaan soms dingen fout. Mensen raken teleurgesteld of worden gekwetst. Daar willen we open over zijn. Maar ondanks dat mogen we toch zien dat de Heer het werk dat we in Zijn Naam in deze gemeente doen zegent! Hij laat niet los het werk dat Zijn hand begonnen is en Zijn Woord staat eeuwig vast. Dus op het moment dat u teleurgesteld bent in de gemeente, of in de leiding van gemeente willen u vragen hier ook open over te zijn. Niet te praten over de mensen, maar met de mensen die het betreft. Maar daarnaast ook verder te kijken, naar onze Heer. Hij stelt nooit teleur en uw verwachting van Hem zal nooit te hoog zijn!



